



Kiwaniis®

LAREN



Geschiedenis

Deel 1: De eerste jaren 1985 - 1986

Auteur
Ontwerp & redactie
© rené meijer
ISBN

René Meijer
Jaap Smuling



978-90-011-0001-9

Inhoudsopgave

Vooraf.....	4
Het begin: mei 1985 tot en met 1 oktober 1986.....	5

Vooraf

De geschiedenis van Kiwanis Club Laren is opgesteld door de commissie Truus, bestaande uit Jaap Smuling en René Meyer die ook het materiaal verzamelden. Directe aanleiding was de behoefte om op fundraising-activiteiten een presentatie te kunnen laten zien over de projecten van Kiwanis Club Laren, maar al snel werd besloten een al langer bestaande behoefte te vervullen om de geschiedenis van onze club, aangevuld met beeldmateriaal en andere documenten, vast te leggen.

Hoezo de naam “Commissie Truus”?

Truus ten Kroode-Eggenkamp was de echtgenote van ons lid Marcel ten Kroode (makelaar en kakelaar te Laren). Zij was een boegbeeld van de dames van Kiwanis Club Laren en hield bij een diner ter gelegenheid van het eerste lustrum van onze club in Huize Den Treek op 16 mei 1992 een warme speech waarbij zij de unieke samenwerking en vriendschapsband in onze club memoreerde en aandrong op het vastleggen van alles wat daar de oorzaak en het gevolg van was. Franklin van Duijn en René Meyer namen zich voor daar wat aan te doen en presenteerden, als leden van de commissie Truus, op 5 oktober 1997, tijdens de Ladies Night in Zuylen, vier fotoboeken met bijschriften over de eerste 5 jaar en droegen die op aan Truus (Zie bijlage: opdracht).

Het begin: mei 1985 tot en met 1 oktober 1986

In begin 1985 besloten Bert Rosier en Peter Groenendijk, beiden lid van Kiwanis Club Naarden, een nieuwe Kiwanis Club op te richten uit onvrede met de gang van zaken in hun eigen club. In mei van dat jaar hadden zij een etentje in het toenmalige sterrenrestaurant L'Auberge La Postillon de la Provence (hierna gemakshalve te noemen: La Provence) met Leo van Roosmalen, de toekomstige gouverneur van het op te richten Kiwanis-district Nederland. De Nederlandse clubs behoorden toen nog tot het district Benelux-France-Monaco waar de Nederlanders, mede gezien de taalbarrière, maar ook door de wat vooruitstrevender inzichten van de Nederlanders, zich niet thuis voelden. Dat gesprek leidde tot het initiatief om een nieuwe club op te richten: Kiwanis Club Laren.



Op 22 mei 1985 werden per brief een aantal aspirant leden gevraagd te komen naar een informatieavond te houden op 29 mei 1985 in La Provence (zie bijlage" de uitnodigingsbrief"). Genodigd werden Peter Groenendijk, Bert Rosier, Rutger Kuipers, George Muijsson, Arnoldo van Lamsweerde, René Meyer, Theo Moussault, Dirk Schreiner, en ene Wim, wiens naam de commissie is ontschoten. Op die gezellige bijeenkomst werd besloten meteen maar door te gaan en voor de bijeenkomst op 19 juni werden nog een aantal heren uitgenodigd: Frans van Ewijk, Co van den Bovenkamp, Albert Flesseman en Gé Hendriks. Genoemde Theo en Wim gaven aan geen lid te willen worden. Er werden meteen al besluiten genomen voor het bestellen van briefpapier, de vergaderlocatie (en dat moest voor deze topclub een toplocatie zijn: dus La Provence), vergaderingen op de eerste en derde woensdag van de maand, en het nieuwe bestuur: Bert als voorzitter, George secretaris, Rutger penningmeester en Dirk lid. Tevens werd besloten op 1 oktober officieel van start te gaan.

De contributie werd vastgesteld op f 1.200 per jaar inclusief de maaltijden en de verplichte bijdragen aan hogere Kiwanis-instanties. En er werd briefpapier gedrukt dat het mooiste briefpapier van alle Kiwanis Clubs moest worden, met een in goud gedrukt logo dat echter, oh blamage, volledig afweek van het officiële logo van Kiwanis, en dat voor f 2.532,32 voor maar liefst 5.500 vel (zie bijlagen). Noblesse oblige....

René Meyer en Frans van Ewijk stelden de statuten en het huishoudelijk reglement op en Peter Groenendijk stelde een (maar liefst) 30-puntenlijst op met regels waar de leden van deze club zich aan te houden hadden. (zie bijlage 30-puntenlijst). Opvallende punten: maar één uur vergaderen (want anders viel Peter in slaap!) en roken tijdens de maaltijd slechts de helft van de tijd. Ook werd besloten dat het thuisfront van de leden van groot belang was en er dus regelmatig een evenement samen met de dames moest plaatsvinden. Ja, met de dames, want het was de bedoeling dat Kiwanis Club Laren, althans voorlopig, toch een herenclub zou zijn.

1 Oktober 1985 werd de officiële geboortedatum van Kiwanis Club Laren en dat zouden we voortaan vieren door op de eerste woensdag van Oktober de Ladies Night te organiseren. Een bijeenkomst met- en voor de dames.

In oktober waren er al weer 4 aspiranten bij: Ronald Veen, Axel Spruijt, Lou van der Heyden en Marty Luiting. Tevens kwam Leo van Roosmalen op bezoek alsook twee leden van Kiwanis Club Naarden die onze “sponsor” (lees: de statutair vereiste “begeleider”) zou worden.

Er werd nagedacht over ons eerste project. Kiwanis Nederland, toen volstrekt zelfstandig opererend binnen het District Benelux-France-Monaco, omarmde het Goalball-project, een spel waarbij op de grond zittende visueel gehandicapten, toen nog “blinden” genaamd, een grote bal met belletjes bij de tegenstander in een goal gemanoeuvreerd moest worden. Twee teams van ieder drie personen op een veld van 9 bij 18 meter met aan weerszijden een doel van 7.50 meter breed en 1.30 meter hoog. De Stichting Goalball had tot doel de aanschaf van de benodigde materialen en de introductie van het spel op de Wereldspelen voor Gehandicapten 1986 in Roermond te begeleiden.

Hoe de centen bijeen te brengen? De Commissie “Denneboom” (toen nog met maar één “n”) onder leiding van Co van den Bovenkamp en Peter Groenendijk werd belast met de inkoop van 150 dennenbomen ad f 3,00 per stuk bij Staatsbosbeheer. Maar deze moesten wel zelf worden gekapt. Vanwege dit overstelpende programma werd besloten de Ladies Night tot nader order uit te stellen.

Want druk was het: er moest een begroting worden opgesteld voor het komende clubjaar 1985-1986, en de andere clubs in Nederland moesten een bericht van de geboorte van Kiwanis Club Laren krijgen. Die begroting liet, mede door het briefpapier en de maaltijden in het sterrenrestaurant, een tekort zien van f 4.750.00. Dat werd dus sparen.

In december werd Marty Luiting geïnstalleerd en kwam Marcel ten Kroode op bezoek als aspirant. En verder staken we op 14 december in het holst van de nacht (zo rond 05:00 uur) de handen uit de mouwen om na het verzamelen bij Hotel de Biltse Hoek in een bosperceel bij Rhenen dennen te gaan zagen. Zagen met een zaklampje, op goed geluk. Zo rond 08:00 uur was de schoon gepoetste vrachtauto van Peter Groenendijk geheel gevuld, maar die liep vast in de modder en moest door een tractor van een toen ook al wakkere boer uit een benarde positie worden getrokken, met een ongewassen uiterlijk van die auto als gevolg. Het zij zo. In Laren, vóór het Hamdorff-complex, werden de bomen uitgeladen en toen zagen we ook wat het nadeel is om bomen in het donker te kappen: bij het merendeel was de onderste halve meter geheel bruin. Ondanks enig geïmproviseer door de onderste 30 centimeter gewoon weg te zagen en van de rest nog wat takken weg te knippen leek de voorgenomen verkoopprijs van f 10,00 per stuk niet geheel reëel. Marty en Co bleken uitstekende verkopers: "U zaagt er toch gewoon een stukje af? Krijgt U hem voor f 7.50!". Maar vele Laarders, die nog nooit van Kiwanis hadden gehoord en onze beteuterde of zelfs wanhopige gezichten zagen, hoefden begrijpelijkerwijze geen boom maar gaven wel een fooi. En zo sprokkelde we f 327,00 bij elkaar. We hebben nooit meer gehoord of het project Goalball in Roermond een succes is geworden. (bijlage: foto's bomenkappen).

De Ladies Night was niet doorgegaan maar, wat later een traditie zou worden: wel de nieuwjaarsbijeenkomst die op 8 januari 1986 werd gehouden, in black-tie en de dames "feestelijk", een term die een voor velerlei interpretaties vatbaar begrip bleek te zijn. Opvallend is thans (2020) dat toen nog geen rekening gehouden hoefde te worden met allerlei wintersport- of overwinteringsvakanties. De bijeenkomst was in La Provence, in de kelder waar we altijd vergaderden. Aan die locatie mag best even enige aandacht worden besteed: de kelder was de wijnkelder met een eigen bar en toiletgroep. Aan drie zijden lagen, helaas achter dikke ruiten, de meest exquise wijnen, slechts toegankelijk voor de sommelier, en die was geen lid van onze club. De vierde zijde was de bar, en achter de bar stond Maud, onze vaste assistente: een enthousiaste jonge meid die precies wist wat ieder wilde drinken en zeer vastberaden uit de hoek kon komen. In het centrum van de kelder stond de tafel in carré. Die kelder was zeker de mooiste denkbare locatie: Noblesse oblige! De eigenaar van La Provence, Han de Wijs, tevens chef-kok, en zijn echtgenote Beatrijs kwamen vaak even naar beneden om te vragen of wij het naar onze zin hadden. Nou, dat was zeker het geval!

In die kelder vierden we onze eerste Nieuwjaarsbijeenkomst in het bijzijn van een afvaardiging van Kiwanis Club Rotterdam, welke club onze cosponsor werd. Die afvaardiging bestond onder meer uit Auke Hoekstra, Henny de Pauw en Gerard Donath. Laatstgenoemde was van Schotse afkomst en placht op feestelijke bijeenkomsten vaak in kilt te verschijnen en soms een Schotse dans op de tafels ten uitvoering te brengen. Zover kwam het die avond helaas niet. Maar het was wel heel gezellig. (bijlage: foto's eerste Nieuwjaarsbijeenkomst)

Op 21 januari werd nog eens een lijst met tot die datum genomen besluiten rondgestuurd (bijlage: besluitenlijst 31 januari 1986). Die gewoonte verzandde snel.

En toen moest er worden nagedacht over het Charterproject. De club groeide gestaag en zou in 1986 of 1987 gaan charteren. Daar hoort een project bij en de keus viel op een groep padvindsters met een lichamelijke beperking in Zeist met de fraaie naam Sint Joris Groep. Die padvindstersgroep had weliswaar een rolstoelbusje maar die zou de volgende Apk-keuring niet doorstaan. Dirk Schreiner bracht een bezoek aan hen en was zeer onder de indruk. Zelf had de groep f 25.000,00 gespaard en Kiwanis Club Laren besloot op 16 april 1986 het benodigde restant ad f 20.000,00 voor haar rekening te nemen na enige discussie of het niet een in Laren, of tenminste in 't Gooi functionerend doel moest zijn.

Ondertussen waren de statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd, is de ballotageprocedure vastgesteld (zie bijlage: ballotageprocedure), werden Marcel ten Kroode en Paul Wijnands als nieuw lid geïnstalleerd en Bas van Binsbergen, Fred Wickel en Franklin van Duijn als aspirant-leden welkom geheten en spoedig daarna ook geïnstalleerd. In april heeft Kiwanis Club Laren 16 leden en wordt de formatie aangevraagd. Bert Rosier treedt als voorzitter af en unaniem worden Bastiaan als voorzitter en Co als voorzitter-elect benoemd. George en Rutger blijven respectievelijk secretaris en penningmeester. Ook wordt uit drie ontwerpen het vaantje van Kiwanis Club Laren gekozen en een bestelling gedaan voor 200 stuks. Waarom zo veel? Dat bleek later.... En ondertussen bleef de Kiwanis Club Rotterdam ons vaak bezoeken.

Op 18 april het eerste bedrijfsbezoek, aan Peter Groenendijk BV in Utrecht, een bedrijf dat sterk gespecialiseerd was in het onzichtbaar verlijmen van kunststoffen, onder andere voor ramen in onderzeeërs. Een zeer leerzaam en boeiend bezoek, de eerste van nog veel andere bedrijfsbezoeken.

Het werd een mooie zomer, eerst buiten op het terras de borrel, dan de kelder in, in hemdsmouwen maar wel met das, want noblesse oblige.... En de gasten bleven komen (bijlage: foto's zomer 1986), evenals nieuwe leden: Jan Bartelse, Jan van Haaften, Henk Knuvers, Fred van Metelen en Jan van Haaften.

Op 9 juli 1986 ging de club "in organisatie" (waarvoor je 20 leden moet hebben) blijkens fraaie certificaten van Kiwanis International Europe (bijlage beide certificaten). Dat werd gevierd in een bijeenkomst met een afvaardiging van sponsor Kiwanis Club Naarden en cosponsor Kiwanis Club Rotterdam op 23 augustus ten huize van Bas van Binsbergen, en afgesloten met een uitgebreide barbecue.

Op 13 september 1986 werden de Nederlandse Kiwanis Clubs onderdeel van een eigen district Kiwanis Nederland. Dat werd gevierd en wel in het Luxor-theater in Rotterdam. Veel Nederlandse kiwanisleden, waaronder bijna heel onze club, waren aanwezig. In café Engels konden wij ons al vergapen aan de uitmontering van de Amerikaanse gasten. Tijdens de zogenaamde academische zitting veel toespraken en daarna een zeer uitgebreid buffet van enkele gangen waarbij opviel dat de Amerikaanse gasten meteen al zó veel op hun bord laadden dat voor de grote meerderheid van de andere aanwezigen niet veel meer over was.... De begrippen "beschaving" en "fellowship" kregen aldus een andere invulling....

Wellicht daardoor geheel van streek wordt vergeten om Jan Bartelse, die al drie maal de club heeft bezocht, om zijn "ja-woord" te vragen. Desgevraagd installeert Bastiaan hem stante pede. Tevens wordt de vraag opgeworpen of we weer zo succesvol kerstbomen moesten gaan verkopen. Nee dus, maar Peter Groenendijk heeft beslag weten te leggen op een grote hoeveelheid kaarsen die tijdens de kerstmarkt kunnen worden verkocht. Hoe dat afliep zien we later. Maar ook de voorbereidingen voor het Charter gingen door: er moest een groepsfoto worden gemaakt op het terras van La Provence, maar van de 22 leden kwamen er maar 15... Verder overhandigde voorzitter Bastiaan aan gouverneur Leo van Roosmalen de charteraanvraag en werd de streefdatum genoemd, 16 mei 1987.

Inmiddels waren de kosten van de nieuwe rolstoelbus, ook door betere voorzieningen, opgelopen tot f 54.000,00, waarvan de Sint Jorisgroep voor f 37.500,00 garant stond. Bleef dus een gat van f 16.500,00 door ons te vullen, minder dan eerst.....

Op 1 oktober de eerste Ladies Night, in het Singer in Laren. Het programma bestond uit een modeshow georganiseerd door Axel en Wilma Spruijt met Maartje van Wegen als presentatrice, gevolg door een verhaal over de geschiedenis van Laren door de heer Bart Krijnen. En daarna een koud buffet door Traiteur Franck in Blaricum. Kosten f 25,00 per persoon. Op de Ladies Night pleegt ook het nieuwe bestuur aan te treden. Dat was dit keer gemakkelijk: George Muijsson trad af en René Meyer trad aan als secretaris. En daar bleef het bij. Op 15 oktober de eerste vergadering van het nieuwe verenigingsjaar met voorlezing, staande door de secretaris, van het jaarverslag over het jaar 1985-1986, waarmee het eerste verenigingsjaar ten einde was. (Bijlage: jaarverslag 1985-1986).