



Kiwaniis®

LAREN

Geschiedenis 2005 – 2010

Meijer & Smuling

Auteur
Ontwerp & redactie
© rené meijer
ISBN

René Meijer
Jaap Smuling



978-90-011-0001-9

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever(s) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan

Inhoudsopgave

2005 - 2006.....	2
2006 - 2007.....	7
2007 - 2008.....	11
2008 - 2009.....	14
2009 - 2010.....	19



Geschiedenis

Deel 21: 2005 - 2006

2005 – 2006

Traditioneel begint het nieuwe vergaderjaar met de Ladiesnight waarvoor we weer naar Utrecht trokken, nu naar het Nationaal Museum van Speeldoos tot Pierement, gehuisvest in de Buurkerk in hartje Utrecht. We kregen een humoristische en interessante uitleg over de ontwikkeling van klokken, carillons, speeldozen en draaiorgels. Apotheose was een uitvoering door een enorm orgel dat vroeger in danslokalen werd gebruikt om de bezoekers tot dansen te verleiden en dat lukte nu ook weer. Het diner werd genoten in Huize Molenaar (“waar Heeren Dineeren”) waar de ruimte beperkt maar het eten van goede kwaliteit was. Door een aantal files waren degenen die alleen voor het diner hadden ingetekend bijna een uur te laat, hetgeen de keuken tot enige wanhoop bracht. Omdat er nogal wat leden zijn met jonge kinderen en oppas door de week niet gemakkelijk te krijgen was werd geopperd de ladiesnight voortaan naar een vrijdag te verplaatsen. Wellicht doordat jongere kinderen steeds ouder worden is dit plan nimmer tot uitvoering gekomen.

De eerste echte vergadering werd gesproken over een mogelijke verhuizing van Brasserie Stijl naar Mauve maar vooral over de brand die In de Gloeiende Gerrit compleet had verwoest en de gevolgen voor de Gooise Karavaan. Waar was zowel een grote parkeerruimte als de mogelijkheden voor de lunch voor meer dan 200 mens. Er werd al gekeken naar Coronel Carting in Huizen waar Rogier (van de Gloeiende Gerrit) dan voor de pannenkoeken zou gaan zorgen. Co van Brakel zou, namens de politie contact opnemen met de gemeente Huizen.

De volgende vergadering werd het financieel jaarverslag door genomen met als resultaat dat er een batig saldo van € 970 was maar het de penningmeester niet was gelukt een reservering voor het lustrum te realiseren. Dat was mede te wijten aan een niet goed bewaken van de budgetten voor de clubactiviteiten zoals Ladiesnight (die financieel gesproken ook nu weer uit de hand was gelopen), de nieuwjaarsbijeenkomst, het bedrijfsbezoek en het captainsdiner. Dat wordt dus voortaan omslaan per deelnemer. Zowel met Mauve als met Stijl waren gesprekken gevoerd waarbij ook werd aangegeven dat, als er tijdig (woensdagochtend!) zou worden doorgegeven hoeveel man er werden verwacht, er een grotere variatie in de maaltijden zou kunnen worden aangebracht. Grote voordeel van Stijl was dat de borrel kon worden gehouden in een aparte ruimte waar dan ook nog mocht worden gerookt! “Tijden veranderen en wij veranderen dan mee” zeiden de oude Romeinen al.... Besloten werd nog een jaar in Stijl te blijven.

Klaas deed verslag van een gesprek dat hij en Bert Harenberg met de gemeente hadden: tot hun stomme verbazing bleek dat de gemeente wel degelijk nogal wat bezwaren had ten aanzien van Kunst op de Brink: “te grootschalig, slechte toegankelijkheid van de Brink, klagende winkeliers”, maar toch: “een mooie evenement”. Er zal worden gezocht naar oplossingen zoals het betrekken van de straat langs de Warrekam. Overigens blijkt in december al dat de volgende editie van Kunst op de Brink op stoom ligt met al 20 galeriehouders en een prachtig bidbook, gemaakt door Bert H. om sponsors te benaderen. Vanuit de club worden echter nogal wat kritische noten geslaakt richting de KodB-commissie omdat die te weinig zou communiceren.

Voorts kwam Paul Ricken met een notitie over het aannamebeleid van nieuwe leden waarbij met name de verantwoordelijkheid van degene die een lid voordroeg onder de loep werd genomen. Ook moet het volgens hem duidelijker zijn waarvoor Kiwanis staat: bepalend is de missie van de club: gezelligheid of inspanning. Over dat laatste zegde het bestuur toe een discussie te laten voeren door de club maar, sprak de club uit: “niet al te veel tijd en/of vergaderingen aan besteden, kort en zinnig houden”.



Het echte nieuwe jaar werd ingeluid met de Nieuwjaarsborrel op 11 januari in Geologisch Museum Hofland. Na een korte rondleiding door de conservator over de voor de meeste leden onbekende geologische aspecten van het Gooi, dat je aan bepaalde stenen op de hei precies kon zien waar de gletsjers die de stuwwallen van het Gooi vormden vandaan kwamen konden we genieten van een goed verzorgde borrel en zien

waaraan de bijdrage van Kunst op de Brink 2005 was besteed (bepaalde vitrines).

De al aangekondigde discussie over de doelstellingen van de club nam een aanvang op de vergadering van 1 februari. Het (door Rutger gemaakte) verslag liet zien hoe verschillend de gedachten-gangen waren: van “ een feest om te ontdekken wie je bent”, een verwijzing naar de doelstellingen van Kiwanis International die toch erg duidelijk zijn, het nut van netwerken en van elkaar leren, een toenemend verschil in benadering tussen de “oude garde” en (enkele) nieuwe leden, angst dat het zakelijke de overhand krijgt, niet tijdens vergaderingen maar tijdens projecten leer je elkaar kennen, niet alleen bij projecten maar ook bij personen, de medeleden, betrokken zijn. (Bijlage: een persoonlijke ontboezeming van Rutger waarin de conclusie van deze eerste discussieavond is weergegeven, en een reactie daarop van Cees Zaalberg. Reden om deze stukken als bijlage op te voeren is het feit dat fundamentele vragen aan de orde komen).

Het werd tijd dat er weer eens een nieuw lid werd geïnstalleerd en dat werd op 15 februari Andries Schilt. Op die vergadering blijkt ook dat de commissie KodB met de handen in het haar zit omdat de gemeente t.a.v. het gebruik van de Brink erg moeilijk doet en het er op lijkt dat moet worden verhuisd naar het Plein 40-45 waar ook weer andere problemen spelen. Ook is er pas € 600 aan sponsorgelden toegezegd, maar Herman stelt ons gerust met de mededeling dat zonder sponsors er toch een positief resultaat van € 29.000 wordt verwacht op basis van het toen bekende aantal galeriehouders. Gelukkig blijkt de gemeente twee weken later toch akkoord te zijn gegaan met een gewijzigde opstelling van de paviljoens op de Brink. Zucht van verlichting. Verder presenteert Herman het financieel jaarverslag van de Stichting Kunst op de Brink waaruit blijkt dat dar € 6,815,57 in kas (en aan vorderingen) zit en voor € 6.938,82 aan materialen zoals lampen, spandoeken en boeken. Die liquide middelen zijn nodig om reserves te hebben voor de aanschaf van materialen en het doen van kleine uitgaven zonder daarvoor de Stichting Fundraising te hoeven benaderen. Met name de kaspositie is aanmerkelijk minder dan de jaren voorheen.



11 Maart: de zeventiende Gooise Karavaan, weer vanuit Nieuwenoord (Amerpoort) maar de lunch voor het eerst in Carting-centrum Coronel aan de Haven van Huizen. Dat gaf wel wat geregeld: er moesten (door de aannemer gesponsorde !) hellingbanen worden aangelegd om de rolstoelen op de eerste etage, waar het restaurant is, te krijgen. Verder was het even wennen hoe al die deelnemers te verdelen over de diverse ruimten, maar het ging gesmeerd. Rogier was tevoren al druk aan het bakken geslagen met behulp van enige van onze leden en ook dat liep als een trein.

Er namen 54 vrachtwagens aan deel, en met de motoragenten, begeleiders, en andere hulptroepen mee toch weer een 200 deelnemers die binnen een uur naar binnen moesten worden gebracht, op hun plaats gezet, pannenkoeken, een drankje en een ijsje moesten verorberen en weer naar de auto's moesten worden gebracht. Die auto's stonden opgesteld op het grote terrein naast de werkhaven. Coronel en zijn personeel werkten enorm mee maar maakten ook reclame door aan alle chauffeurs de mogelijkheid te geven een avond te komen carten voor een gereduceerde prijs. De tocht zelf liep gesmeerd en weer was het een voor ieder geslaagde dag. Klein minpuntje: de verhuurder van de borden en het bestek miste 7 borden maar niemand van onze leden zei er een mee naar huis genomen te hebben als aandenken of anderszins of er mee zijn gaan gooien. Tja, wie dan wel...

Tijdens de volgende vergaderingen in Brasserie Stijl zou iedere keer een opmerking worden gemaakt over het WC-raampje: te klein, te groot, niet te sluiten, niet te openen, te scheef. Maar ook andere belangrijke zaken kwamen aan de orde. Thed Bouwman kwam vertellen over haar nieuwe wensen voor het kindertehuis in Nairobi: nog een klaslokaal ad € 4.000, een slaapzaal met een eigen plekje voor de "matron" ad € 10.000, een teachers-room ad € 4.000 en een klein spreekkamertje voor € 2.500. Of wij wilden helpen? En voorts zocht zij nog een voorzitter en penningmeester voor haar stichting Steunfonds Baraka. Voorts kwam de bureaucratie van een winst verdubbelaar ter sprake. Het kindertehuis Baraka za Ibrahim omvat een school waar circa 250 meisjes en 150 jongens hun opleiding krijgen waarvan 18 intern in het huis wonen.



Op 19 april het bedrijfsbezoek aan de brood- en banketfabriek Bakkerij 't Stoepje in Bunschoten, een heel bijzonder bezoek want eigenlijk leidden ze nooit excursies omdat dat het productieproces verstoort en ook moet beantwoorden aan zeer strenge regels met betrekking tot de voedselveiligheid. Ontvangst door de directeur, een rondleiding door de fabriek met indrukwekkende ovens voor allerlei verschillende productieprocessen, en een rondleiding door het distributiecentrum waarvandaan dagelijks speciale auto's naar markten in het hele land

vertrekken. De notulen maken geen gewag van waar we het afsluitende diner genoten.

De tweede discussie over de missie van Kiwanis Club Laren werd ook weer geleid door Paul Ricken aan de hand van tien vragen waarbij ieder zijn persoonlijke missie vast moest stellen aan de hand van persoonlijke waarden en talenten met "ik wil...", "ik ben..." en "ik geloof...". Na een wat verwarde discussie formuleerde Jan het volgende: "Kiwanis Laren wil een club zijn waarin in harmonie en met plezier, in een veilige omgeving, met begrip en respect voor elkaar, verantwoordelijkheid wordt genomen voor de wereld om ons heen", ofwel, vonden we met elkaar: "We Build", zij het met een speciale invulling.

En dan weer het grootste fundraisingsproject: Kunst op de Brink. De start was moeizaam omdat 6 van de 7 vrijwilligers die zich hadden opgegeven voor de opbouw vrijdagochtend niet kwamen opdagen. Ook de krant liet het afweten door een incomplete tekst maar daartegenover stond een prachtige, door Bert Harenberg verzorgde, Kunstbijlage bij de Gooi- en Eemlander. Een sproeiwagen zorgde er voor dat de stof die vorig jaar toch hinder had veroorzaakt binnen de perken bleef. Mooi weer, gezellige opening, bewaking 's-Nachts door leden van de club waarbij soms enig gesnurk hoorbaar was maar dat potentiële dieven op een afstand hield. Schrijver van deze geschiedenis hield aangename herinneringen aan dat bewaken, ook al omdat er tussen de bewakers goede en soms diepgaande discussies werden gehouden waardoor je elkaar ook beter leerde kennen.

Er deden 35 galeries mee met een “top”-aanbod, de horeca van Zuidwal (Mauve) kon beter maar veel galeries kwamen bedanken voor het feit dat ze mochten deelnemen aan deze geslaagde manifestatie € 3.762 aan boeken, kaarten en kalenders waarbij Wietse Wierks (ja: de zoon van Klaas) ditmaal de topverkoper was. We hadden een eigen VIP-tent met een geweldige uitstraling. Batavus had een fiets ter beschikking gesteld en René bleek het hoogste bod te hebben uitgebracht. Er was toch live muziek en het bleek dat Kunst op de Brink in de top-10 van de Nederlandse Kunstbeurzen stond. De netto opbrengst werd geraamd op € 27.000 uit te geven aan het project in Nairobi € 17.500, € 2.000 aan de stichting Poolse Weeskinderen Naarden voor de aankoop van een professionele wasmachine in het kindertehuis in Pulawy en, na enige discussie € 2.000 aan Geologisch Museum Hofland voor de aankoop van een bijzondere meteoriet. Jammer was dat in de Kunstbijlage een bladzijde bleek te ontbreken en er 1500 exemplaren te weinig waren geleverd. De Gooi- en Eemlander stond wel op algehele betaling van de € 6.200 (excl. Btw!) maar dan gratis voor volgende projecten wat extra aandacht zou besteden. Besloten werd dit maar te accepteren.

Martien van der Meer werd op een roerige want opgetogen vergadering geïnstalleerd als lid. “opgetogen”, want terugkijkend op een geslaagde Kunst op de Brink.

Twee weken later, op 24 juni, Sint Jan, weer een volgend project: De Piratentocht. 8 leden van onze club waren (mede)schipper of begeleider op een van de vijf boten om 25 kinderen van Nieuwenoord dat nu Amerpoort heette een fijne dag te bezorgen. Het vertrek was vanaf het Eemnesser sluisje, een lunch aan boord en om 15.30 weer naar huis. De geplande barbecue ging niet door omdat de door Amerpoort gevraagde toestemming daarvoor door de gemeente Blaricum was geweigerd omdat in juni en juli geen open vuur gemaakt mocht worden. De kosten ad € 1.500 werden gesponsord door Claassen & Company van Maurits Claassen. Wel was het de vraag wie er nu het meest hadden genoten: de bewoners van Amerpoort of de organiserende en begeleidende Kiwanisleden.

En toen begon het zomerreces dat op 30 augustus eindigde met een Captainsborrel met “finger-food” in Mauve, gezien de precaire toestand van de kas rekening man. Het was al bijna weer een jaar geleden dat Dirk overleed. Om dat te gedenken nodigde zijn weduwe Anneke ons uit op 10 september aanwezig te zijn bij de verstrooiing van zijn as in zijn eigen tuin en aansluitend voor een toast op het leven. Hens nam afscheid als lid in verband met zijn verhuizing naar Curaçao. Op de laatste vergadering van dit verenigingsjaar nam ook Jan Bartelse afscheid van de club omdat hij na 20 jaar lid te zijn geweest een éminence grise is geworden en het dus tijd vindt te vertrekken. Het jaarverslag keek terug op een weer geslaagd jaar maar ook op een, ondanks het zuinige beheer van de penningmeester, bijna lege kas: het saldo was in een jaar van € 424 slechts opgelopen tot € 863.



Geschiedenis

Deel 22: 2006 - 2007

2006 – 2007

De Koninklijke Watersport Vereniging “Loosdrecht” ontving ons op 4 oktober. Gezellig, lekker, mooi uitzicht op de plassen en traditioneel in smoking en feestelijk. Ook traditioneel de bestuursoverdracht.



Vlak er na kregen we een enthousiaste mail van Hens over de verhuizing met Neldrith en hun kinderen Nynke en Chris van Joure naar Curaçao. Vooral de warmte die al om 8 uur 's morgens de blonde Hens parten speelt kreeg de aandacht, en al helemaal met het oog op het leeghalen van de container en het inrichten van het nieuwe huis. Met name het goed overkomen van de wijn, de

Beerenburg en andere spiritualiën baarde Hens zorgen. Het huis zou uiteindelijk een huis worden met een grote tuin met onder meer palmen en een mangoboom waar in ook wat flinke leguanen bleken te huizen, tot afschuw van Neldrith en vreugde bij Hens. Of we het lustrum bij hem thuis zouden willen vieren.....

Na een lezing door Jaap Vlaanderen van het Goois Natuurreservaat (GNR) op de vergadering van 1 november over het belang van goede verbindingen voor dieren, met name ook door de net geopende natuurbrug bij Crailo, wordt besloten op het wat verwaarloosde heideveldje de Postiljon onder handen te gaan nemen, met name het uitdunnen van bossages en plaggen van heide, belangrijk voor de voortplanting van diersoorten en planten. Dat gaat van start op zaterdag 4 november waarbij we eerst om 10 uur verzamelden in de kantine van speeltuin Ons Genoegen, aan de koffie gaan en instructies krijgen, en aan het werk, afgewisseld door een lunch en afgesloten met een alcoholische versnapering. Heerlijk om met z'n allen met zaag, kniptang en schop aan de gang te gaan.



Opvallend was dat ook dit verenigingsjaar het raampje van de WC in Brasserie Stijl onderwerp van gesprek blijft.

En (ook) het roken vóór de vergadering wekt bij sommigen enige ergernis.

Op 15 november werden in Restaurant Stijl tijdens het Thank-you-dinner de cheques uitgereikt aan de drie goede doelen waarvoor tijdens de afgelopen Kunst op de Brink gelden waren bijeen gebracht. Nadat Sint enkele jaren gelden tijdens het bomen-kappen in de tuin van Bas ons kwam versterken met een stevige neut, kwam Hij, bejaard en kwiek als altijd en begeleid door enkele Pieten, ons nu op de vergadering vereren, voorzien van fraaie gedachten over enkelen van ons waarbij Hij Marcel aanraadde naar een Kiwanis Club met vrouwen te gaan... Voor het optreden van het Utrechts Byzantijns Koor in de Maria- of Koepelkerk in Bussum op 8 december werden, met enige moeite en helaas maar door enkele leden 447 kaarten verkocht. Totale netto opbrengst bleek, na enige verwardheid en andersluidende cijfers uiteindelijk maar liefst € 6.523 waarvan € 5.000 op 21 februari 2007 in de vorm van een cheque werd overhandigd aan Veronica Smelt, voorzitter van de Stichting Poolse Weeskinderen Naarden. Dit bedrag zou worden besteed aan een aantal jaren Kerstpakketten voor de Bewoners van de twee kindertehuizen in Polen. Met heel veel dank aan Jos van der Veer die het grootste deel van de voorbereiding voor zijn rekening had genomen.

Het nieuwe kalenderjaar ging, in smoking, van start op 10 januari 2007 in het Theehuis 't Hoge Erf op de hoek van de weg naar de Lage Vuursche en de Hilversumse weg. We konden daar genieten van pure winterkost: snert, hutspot, boerenkool en zuurkool. Weer eens wat anders maar volgens Alex niet passend bij de kleding hetgeen tot enige discussie aanleiding gaf.

Op 6 februari gaven de burgemeesters van Laren, Eemnes en Blaricum elkaar het ja-woord om een samenwerkingsverband te sluiten: de BEL. Burgemeester Van Benthem van Eemnes kwam ons op de dag er na informeren over de vele voordelen die deze samenwerking beloofde te bieden. Besloten wordt ook om Kunst op de Brink nu te herdoopen in "Art Laren", met Bert Honders in zee te blijven gaan om goede galeries te krijgen en houtsnippers te strooien tijdens Art Laren om stof en plassen te vermijden. De gemeente gaf daar groen licht voor. Om de besteding van de gelden te monitoren ging Rutger naar Kenia en gaan Martien, René en Bert Klees later in het jaar naar Polen.

Op 10 maart ging de achttiende editie van de Gooise Karavaan van start, met 57 vrachtauto's waarbij weer het Carting-centrum van Coronel met René van Woudenberg en Rogier voor meer dan 300 pannenkoeken zorgden. Sponsors brachten € 2.750 op. Op de vergadering van 21 maart werd Robert-Jan Dentz hartelijk bedankt voor het vele werk dat hij, alweer, aan dit project heeft besteed. Op die vergadering bleek ook de voorbereiding van Art Laren goed op stoom te liggen: er is sprake van een catalogus van 48 pagina's in een oplage van 3000 stuks, perspublicaties en een grote sponsor: Boom & Slettenhaar Vastgoed. Volgende notulen maken gewag van een geslaagde oesteravond bij Mauve, maar helaas heeft opsteller van deze geschiedenis en groot liefhebber van oesters, daar geen enkele herinnering aan.

Was een paar weken geleden de burgemeester van Eemnes een enthousiast promotor van de BEL, op 2 mei liet Arie Gouka, wethouder in Bussum, geen spaan heel van die zelfde BEL. Ook beschouwt hij de voor-en nadelen van fusies binnen de Gooise Gemeenten. Gast Rob Zwartendijk geeft een exposé over hoe sponsors aan je te binden en hoe de goede doelen te presenteren. Bas van Binsbergen uit een aantal kritische opmerkingen over de aanpak en organisatie van Art Laren, voelt zich al enige tijd niet gehoord en besluit de dag na deze vergadering zijn lidmaatschap op te zeggen. Ook Paul Ricken besluit om diverse redenen op te stappen. En een paar weken later: Bert Klees, niet uit onvrede maar omdat hij gaat verhuizen naar Doesburg. In de tussentijd is in Mauve de eerste vergadering van de Club Methusalem oftewel Oud Roest oftewel de rollator-club, oud-leden onder leiding van Jan Bartelse en Bert Klees, van start gegaan, doodgewoon omdat ze Kiwanis Club Laren willen blijven volgen en elkaar niet willen verliezen. Ook nog zittende leden zijn van harte welkom de bijeenkomsten, gehoopt wordt 4 maal per jaar, bij te wonen.

En dan weer Art Laren, voor het eerst onder deze naam. 8, 9 en 10 juni, met 35 galeries en 37 paviljoens. Wij waren enthousiast, de galeries waren dat en de bezoekers ook. De Gooi & Eemlander gaf een prima recensie en het optreden van Laura Fygi was een toegevoegde waarde. Ook de catalogus viel in goede aarde. Het bleek wel dat de ligging van het horecateras de doorstroming wat stagneerde. Algemene indruk: de opbrengst, die later netto afgerond € 28.000 bleek te bedragen, viel wat tegen maar er is een geweldige kwaliteitsslag gemaakt. De opbrengst zou wederom naar het project in Nairobi gaan.

Vlak daarna, op 20 juni, het captainsdiner bij Piet-Hein en Ellen in de tuin. Een fantastische avond, een prachtige tafel onder een baldakijn, en uitgelezen spijzen en dranken. Een echt feest, nog verhoogd door de gedachte aan die fraaie aflevering van Art Laren. Omdat er weinig meer te vergaderen viel besloot het bestuur om het hierbij te houden: eerstkomende vergadering in september. Een geplande piratentocht in juli ging overigens niet door, waarom werd uit de notulen niet duidelijk.

Op zaterdag 15 september vierden we ons 4e lustrum met een schildercursus bij Ans Markus op het Prinseneiland in Amsterdam: een team van 3-4 man/vrouw werkten aan een schilderij en wat we daar later mee zouden doen, tja, dat bleef nog even in het ongewisse. Door Ans ter hand verstrekte schorten konden de gevolgen op de kleding voorkomen en dat die kleding nu eens geen smoking was lijkt ook logisch. De cursus gevolgd door een prima diner in een restaurantje op loopafstand. En dan de laatste vergadering van het vergaderjaar, op 19 september. Door het vertrek van enkele leden moest weer eens worden nagedacht: toch maar een gemengde club (nee dus, was het resultaat), meer aan de weg timmeren? We herbergen toch een netwerk met allerlei interessante mensen en doen genoeg aan andere dingen dan projecten? Laten niet altijd dezelfde leden potentiële leden noemen... .Na vele jaren bleef de discussie hetzelfde en het ziet er naar uit dat dat ook wel zo zal blijven, maar dat moet niet tot fatalistisch gedrag leiden.



Geschiedenis

Deel 23: 2007 - 2008

2007 – 2008

Normaal de Ladiesnight, maar ja, die was samengevoegd met het lustrum, en dus op 3 oktober alleen de bestuurswisseling en ook die was simpel: het bestuur bleef aan met uitzondering van Paul Ricken die immers vertrok en dus geen voorzitter-elect kon zijn. Dat werd Maurits. Helaas gaf ook Robert-Jan te kennen zijn lidmaatschap te willen opzeggen maar niet uit onvrede maar een combinatie van factoren die ook met zijn werk te maken had. Als afscheidsaandenken had het dievengilde de achterrauit van zijn auto aan diggelen geslagen... En ook Jos van de Veer vond het reizen tussen Delden en Laren wat te veel van het goede en volstaat dus met bezoeken aan Club Methusalem.

Harm presenteerde de jaarcijfers met een totaal inkomen van € 20.220 en een totaal aan uitgaven van € 20.584, en dat leidde tot een tekort van € 374 terwijl een overschot van € 700 was begroot. Dat lag voornamelijk aan de kosten van activiteiten, dus aan onze gezelligheid. En dan geldt: “mot kunne...”, zeker als ondanks een wat verbeterd betalingsgedrag er toch nog een “kapitaal” van € 641 over bleef. Vroeger heette dat: potverteren.



De eerste activiteit dit verenigingsjaar was weer een schoonmaakactie op de Postiljonheide in Laren onder begeleiding van Jaap Vlaanderen van het GNR. De lunch werd aangeboden door het GNR in het clubhuis van de Speeltuinvereniging “Ons Genoegen”. Niet alleen welkom waren onze “partners, kinderen, honden en verdere niet nader genoemde aanhang”, welke omschrijving tot enige verwarring aanleiding gaf. Wij leerden hoe Goois Vlechtwerk te maken, tijdig onder vallende bomen te ontsnappen en dat wat lekkere croquetten tijdens de lunch de inzetbaarheid in de middag niet ten goede komt.

Tijdens de eerste vergadering nadien kwam voor het eerst ter sprake eens met elkaar te gaan skiën, en dat zou dan in februari 2008 moeten zijn in Val Thorens. Schrijver dezes dacht bij zich zelf: “ga maar lekker kou lijden, ik blijf wel bij de warme kachel...”.

Op diezelfde vergadering komt een aspirant-lid, en worden twee nieuwe aspiranten aangedragen, maar geen van hen zal achteraf blijken lid te willen worden. Voor de plots overleden Bert Honders als galerie-leverancier van Art Laren wordt de naam genoemd van Erik Hermida, en ook gaat Maurits op zoek naar nieuwe sponsors. En een herhaling van het Utrechts Byzantijns koor? Wijze uitspraak van Harry bij al die afscheiden: “Partir c’est mourir une peut, c’est triste maintenant”. En dat is zo!

Woensdag 5 december, Sinterklaas, maar met al die jonge kinders..., dus maar vergaderen op dinsdag 4 december en na enig overleg kon ook in Sinterklaas’ agenda worden geschoven. Gelukkig had zijn dicht-team al hard gewerkt en werden diverse leden even onder de aandacht gebracht. Zo was het Sint opgevallen dat Harm zo veel rustiger was geworden het laatste jaar, Herman een kroegtijger is, Piet Hein er bijna nooit was maar toch er wel was, Axel na het uitkleden (financieel) van de mannen en het aankleden (van de vrouwen) van zijn lauweren gaat genieten en Rutger een fundament voor de mensheid was. Op diezelfde avond werden drie aspiranten genoemd waaronder Jos de Hengst, en hij bleek gelukkig wel een blijver(tje)! En op de laatste dag van het jaar kregen we een brief van Jos (van de Veer) waarin hij zijn dankbaarheid uitsprak voor het zo veel jaren genieten met Kiwanis.

Op 9 januari de Nieuwjaarsbijeenkomst bij Kees en Anne in Uddel. Stijlvol, gezellig en lekker. Op de eerste echte vergadering werd Arnout Korteweg als lid geïnstalleerd. Een bezoek van enkele leden aan de Kiwanis Club op Curaçao begint heel vast vormen aan te nemen. Maar eerst gingen er nog een paar skiën.

Op 8 maart alweer de negentiende uitvoering van de Gooise Karavaan, met 59 vrachtwagens en de bekende ondersteuning. Het bakken van de pannenkoeken had, qua voorbereiding, nogal wat voeten in de aarde, en dat gold ook het aanleggen van de hellingbanen om de rolstoelen over de trappen te kunnen duwen. Ook de sponsoring was moeizaam maar op de dag zelf liep het allemaal perfect, ook al omdat was voorkomen dat broertjes, zusjes of ouders meegingen. Alle dank weer aan Marcel!

De notulen van vergadering 378, die van 2 april, melden dat de voorbereiding van Art Laren goed loopt, 35 galleries, 37 paviljoens, een professionele beveiliging en een calamiteitenplan. Voorts de invoering van muntjes.

Het bedrijfsbezoek op 16 april gold het Fort bij Rijnauwen, het grootste fort van Nederland (1867-1869) net ten oosten van Utrecht en onderdeel van de Nieuw Hollandse Waterlinie. René en een gids verzorgden tekst en uitleg. Daarna een Indisch buffet op de golfclub aldaar. Op 4 juni wordt Jos den Hengst geïnstalleerd als lid.

12, 13, 14 en 15 juni Art Laren. De opening, op donderdag 12 juni, geschiedde door Marijke Helwegen en Astrid Engels. De beveiliging was sterk verbeterd: het hele terrein was omrasterd met hekken, en Gooiland-Beveiliging verzorgde 's nachts de beveiliging. Cordaid deed aanvankelijk heel moeilijk over de aangevraagde "verdubbeling": ze zouden geen weeshuizen steunen, waren bang voor de politieke situatie in Kenia (rellen na de geësceneerde herverkiezing van de president), en onze eigen bijdrage zou te groot (!) zijn. Maar toch, na lang soebatten kwam er toch een positieve beschikking! Ook was er weer een fraaie catalogus. En de dames begeleidden weer de kinderen. Klap op de vuurpijl was de overhandiging van een cheque van maar liefst € 75.000 aan Thed Bouwman voor het Baraka Za Ibrahim Kindercentrum in Nairobi, speciaal voor de uitbouw van de school. Later bleek het bedrag zelfs tot € 79.000 te zijn gegroeid. De 35 galleries werden goed bezocht maar de haperende economie was wel te merken. In de vijver dreven enkele plasticen van de kunstenaar Nanda van Alebeek, en vier groepen verzorgden de muziek. De horeca was goed geregeld maar er waren wel minder zitplaatsen dan vorig jaar, hetgeen de doorstroming overigens ten goede kwam.

21 juni het Captainsdinner, weer bij Piet-Hein en Ellen in de tuin, en tja, wat moet je er nog meer van vertellen, behalve dat sommige dames toch in de huiskamer van Piet-Hein en Ellen even naar de voetbalwedstrijd Nederland-Rusland wilden kijken. Tja, en toen verloren we ook nog.... En omdat twee maanden elkaar niet zien toch wel heel lang is werden we op 20 augustus genood op de zomerrecesborrel bij Diederik en Elsbeth.

13 september: de lang verwachte Piratentocht met 5 boten, goed voor 24 gehandicapten. Hoewel de regen met bakken uit de hemel kwam was de sfeer uitstekend. Verzuchting later was wel dat een volgende keer meer handjes van Kiwanisleden zeer welkom zouden zijn. Op 17 september zegde Franklin van Duijn zijn lidmaatschap op, omdat het reizen tussen Meijel (in de Peel) en Laren toch wat veel werd. Op deze laatste vergadering van dit club-jaar wordt Diederik bedankt voor de wijze waarop hij twee jaar het voorzitterschap ten uitvoering heeft gebracht.



Geschiedenis

Deel 24: 2008 - 2009

2008 – 2009

1 Oktober 2008, de traditionele Ladies-night die begon met een bezoek aan de gerestaureerde Sint Vituskerk in Hilversum waar de architect, Paul van Vliet een uitgebreide uitleg gaf over de kerk en de restauratie. Velen beklommen ook (gelukkig van binnen!) de toren tot de hoogten van de wijzerplaten hetgeen een prachtig uitzicht bood. Gelegenheid het klim-tenue te verwisselen in smoking en zo was in het Sint Annagebouw achter de Sint Vitus. Het diner was in Restaurant Boschoord tussen de fairways van de Hilversumse Golfclub, een voortreffelijk diner in huiskamersfeer waarbij Harry uitsprak dat hij deze dag interessant vond al was het alleen maar om alle meisjes te kunnen (niet: mogen!) kussen.

Het financiële jaarverslag toont een “exploitatiesaldo” van € 1.242.

De eerste vergadering van het nieuwe clubjaar onder voorzitterschap van Maurits regende het afzeggingen: Arnout Korteweg, Frans Saelman en Willem Kant zegden hun lidmaatschap op. Opbeurend daarentegen was dat zowel tijdens de divisievergadering als door Cordaid de loftrampet werd gestoken over de activiteiten van Kc Laren. Op 5 november wordt Ruud Vodegel als lid geïnstalleerd maar laat Kees Huis in 't Veld weten even een time-out nodig te hebben in verband met de vele werkzaamheden die zijn bedrijf van hem vergen. Er wordt voorgesteld dat degenen die van onze club een bezoek aan Curaçao gaan brengen niet met lege handen moeten komen. Behalve natuurlijk een vaantje wordt besloten een bijdrage te leveren aan een project van de Kiwanis Club in Willemstad waar Hens lid is om voorzieningen te kunnen aanbrengen aan een tehuis voor ongehuwde tienermoeders zoals een zandbak.... In de notulen wordt verzucht: “waar jonge moeders al geen interesse in hebben....”



Een nieuw project was het Charity-diner op 8 november in restaurant Aqua Vite in de gewelven van de Promerskazerne in Naarden. De kaarten kostten € 99 per stuk, maar dan kreeg je ook wat: een voortreffelijk diner, Muziek, opper-stalmeesteres Marijke Helwegen, een modeshow waar zelfs burgemeester Peter Reewinkel aan mee deed, en heel veel schitterende avondkleding naast al die saaie smokings. De 86 verkochte kaarten waren goed voor een netto opbrengst van € 3.500 voor de Stichting Poolse Weeskinderen Naarden, tot grote vreugde van haar voorzitter Veronica Smelt die met haar bijna hele familie heel wat kaarten had afgenomen. Een zeer geslaagd project waaraan René en zijn dochter Lisette pas bij konden aansluiten omdat eerder op de avond zijn vader zijn 99e verjaardag vierde. Voor herhaling vatbaar. De pers besteedde veel aandacht aan dit project.



Een paar dagen later vertrekken Piet-Hein, Martien en Veronica, Bert en Rose en Harry naar Curaçao voor een bezoek aan oud-lid Hens en zijn vrouw Neldreth, en natuurlijk aan zijn Kiwanis Club Curaçao waar een cheque van € 2.500 wordt overgedragen als bijdrage voor het tehuis voor ongehuwde tienermoeders Kas Bruder Pius. We leerden dat de zandbak, waar we wel wat lachterig deden, toch wel heel bijzonder was, want gevuld met heeeeeeel schoon zand uit de oceaan. Gelukkig maar!

En ja, Sint is ons weer niet vergeten, brengt enige verwarring in de vergadering van 3 december, dicht sommige leden iets toe waaronder Alex die menig gaatjes vult met zijn overtuigende praatjes en Piet-Hein die weer terug op de bok is en naar Curaçao ging voor de vrouwelijke leden met korte rok. De volgende vergadering krijgen we informatie over een project in Malawi ter ondersteuning van ca. 2.600 wezen in Noord Malawi (veelal ten gevolge van de Aids epidemie). Er wordt gedacht aan een bijdrage van ca € 20.000. Maar er worden ook nog andere projecten genoemd, een paar in Afrika en een op Curaçao.

Op 9 januari vindt de Nieuwjaarsbijeenkomst plaats in het bedrijf van Harm en Joke: Mobiel Centre Marktonderzoek in Almere, natuurlijk in het bekende tenue. De rondleiding in hun bedrijf en de vele aspecten die met marktonderzoek te maken hebben maakten indruk.

De eerste echte vergadering in 2009 kwamen Thed Bouwman en Aad van den Heuvel verslag doen over het project Baraka Za Ibrahim Kindercentrum in Nairobi. Het verhaal wordt begeleid door vele mooie dia's die een goede indruk geven van het vele werk dat daar is en wordt verricht. Er wordt onder meer een nieuw landbouwproject op gezet dat de school straks van voeding en financiële middelen moet gaan voorzien. Op de school krijgen een 600 kinderen een opleiding en ze bestaan nu 10 jaar. Van onze gift wordt onder meer landbouwgrond gekocht en geschikt gemaakt, een waterput en de omheining aangelegd, en een huisje en een gebouw van twee verdiepingen gebouwd. Thed geeft ook aan dat wat haar betreft het project nu op eigen benen moet gaan staan.

De Kiwanis-dames (Kidames) die altijd de verkoop van kaarten door de kinderen op Art Laren begeleidden gaven aan zich na 14 jaar terug te trekken en er wordt besloten voor Art Laren 2009 het Mathunka Centre in Malawi als het goede doel aan te wijzen.

Op zaterdag 24 januari alweer een Bos en Hakdag, ook weer op de Postiljon-heide. We zijn zo enthousiast aan het zagen gegaan, wellicht aangespoord door het voor uitzicht op boterhammen met kroket, dat haast te veel bomen werden neergehaald, enkele zelfs die werden gebruikt als uitkijkpunt voor roofvogels. De ontvangst, pauze en nazit (beter: naborrel) vond weer plaats in het clubgebouw van de Speelvereniging "Ons Genoegen", die van de gelegenheid gebruik maakte een bijdrage te vragen voor het aanschaffen van enkele speeltoestellen zoals een wip-kip, en, ook heel belangrijk, de vervanging van de mottige baard van Sinterklaas ad € 900! Later kwam ons een gerucht ter ore dat een weldoener € 5.000 had gegeven.

14 maart de 20e aflevering van de Gooise Karavaan. Er doen 68 vrachtwagens mee. Aan sponsors is een bedrag van ruim € 3.000 bijeen gehaald. Start en eindpunt natuurlijk de Amerpoort en de lunch weer bij Coronel. Een verandering in vergelijking met de afgelopen edities was dat de pannenkoeken niet bij Coronel konden worden gebakken maar nu door Martien moesten worden gehaald bij 't Vossenhol op Valkenveen. De weer succesvolle dag werd afgesloten door de band CHAOS, en dat was het



ook, zoals elk einde van dit prachtige project. Een van de begeleiders van Amerpoort schreef een heel leuk stukje over haar ervaringen waaruit ook het enthousiasme van de Amerpoort bleek. Jammer was wel dat enkele wagens zonder passagier reden omdat op het laatst de bewoner van de Amerpoort om welke reden dan ook niet kwam opdagen.

Normaliter wordt in deze geschiedschrijving geen gewag gemaakt van onze ziekten, maar als dat een van onze kinderen in hevige mate treft is het wat anders: Christiaan, zoon van Harm en Joke, heeft te horen gekregen dat hij leukemie had. Dat zou de komende jaren een grote impact hebben op het gezin maar na heel veel behandelingen en medicatie is Christiaan er, na vele jaren, toch weer boven op gekomen.

Op instigatie van de Kidames wordt er weer gesproken over het organiseren van een gezinsdag die dan in september zou moeten plaatsvinden. De club toonde zich unaniem positief. Een aspirant-lid, Romy Goerdin is op 1 april onze gast en op die avond wordt door twee leden van Kiwanis Club Naarden uitgebreid verslag gedaan over hun al weer 26e editie van het Goois Jazzfestival in 't Spant in Bussum met Candy Dulfer als grote trekker. De netto opbrengst bedroeg maar liefst € 40.000.

Het bedrijfsbezoek op 22 april gold SPYKER cars in Zeewolde, een uiterst boeiende inleiding werd gevolgd door de fabriek waar al die bijzondere auto's worden gemaakt. De prijs van zo'n auto voorkwam een aantal bestellingen, maar sommigen van ons waren toch zeer verlekkerd. Dat laatste had een vervolg want we genoten een driegangen menu in het sterrenrestaurant 't Nonnetje in Harderwijk. Omdat bij Spyker gezien de bedrijfsvoering en de bedrijfsgeheimen maar een beperkt aantal personen kon deelnemen gold voor het eerst dat de Heren voorrang hadden boven de Dames maar uiteindelijk nam ieder van ons toch "zijn meisje mee". Als nieuwe voorzitter-elect wordt Jaap Smuling gekozen.

Op 3 juni wordt Romy Goerdin als lid geïnstalleerd.

5 tot en met 7 juni de veertiende editie van Art Laren met 29 galleries. In de maanden vooraf zijn 2.500 uitnodigingen de deur uitgegaan om "Vriend van Art Laren" te worden tegen een donatie. De opening vond al op 4 juni plaats met een spetterende en creatieve show en overhandiging van de cheque van € 30.000 voor het project Mathunka Centre aan de consul-generaal van Malawi. Later zou duidelijk worden dat het geld werd besteed aan het hospitaal en een schoolbus. Bewaking 's nachts door Gooiland Beveiliging. Zaterdagavond een zg. stakeholders-borrel en zondagochtend een ontbijtsessie waar ideeën van de galeriehouders kunnen worden gespuid. De muziek werd verzorgd door de Jazz Allstar Big Band, de Dazzlin Diva's, de Midlife Revival Jazzband van Peter Heyen en het Swinging Sweet Combo. De paden werden weer bestrooid met houtsnippers, er is een catalogus voor € 5 te koop en de notulen maken later een opbrengst van de catalogus-verkoop van € 2.948 bekend. Er was een, volgens de galeriehouders positief ervaren rondleiding. Opvallend was dat er klachten kwamen van de galeriehouders over het grote aantal kijkers-niet kopers. Dat doet de roep om entree te gaan heffen toenemen, ook al omdat, buiten de sponsoring voor de derde keer door Boom en Slettenhaar, de sponsoring te wensen over liet.



Captainsdinner 17 juni, wederom bij Piet Hien en Ellen Nierman en weer gezellig en lekker, ofwel, zoals de notulist het omschreef: Renoir-waardig, romantisch en pittoresk.

Na het bekende zomerreces gaf Herman aan zijn lidmaatschap per onmiddellijk op te zeggen, waarom was niet ieder meteen duidelijk maar het had te maken met het verschil van mening over de lijn en het niveau van de kunst op Art Laren dat naar de smaak van Herman te wensen over liet. Voorts bleek de familiedag wegens te weinig belangstelling te zijn afgelast en bleek het voorgenomen plan om een Pools koor op te laten treden in de Koepelkerk, en waarvan de voorbereiding al aardig op gang was gekomen, niet door te gaan vanwege het feit dat het koor zich nog niet goed genoeg vond. Dat bericht kwam onverwacht en, naar de mening van enkelen van onze club die in augustus met het bestuur van de Stichting Poolse Weeskinderen een bezoek hadden gebracht aan de twee kindertehuizen in Garbów en Puławy, te bescheiden want zij hoorden het koor en lieten zich ook lovend uit over zijn prestaties.

Romy zegde na twee maanden lidmaatschap dit ook weer met onmiddellijke ingang op omdat hij zich stoorde aan een als studentikoos bedoelde opmerking van een van ons. Naar aanleiding van de mails die ons hierover om de oren vlogen merkte Alex op dat ook goed moet worden beseft dat onze club geen business-club en dat Romy daar vaak duidelijk anders over dacht.



Geschiedenis

Deel 25: 2009 - 2010

2009 – 2010

Na deze consternatie werd op 7 oktober het nieuwe verenigingsjaar ingeluid op landgoed



Zonnestraal met het wereldberoemde sanatorium Zonnestraal uit 1928. Eerst een boeiende rondleiding door dit prachtige, net deels gerestaureerde Werelderfgoed monument en daarna een diner in het Ter Meulen Paviljoen dat ook tot dit complex behoort. Zoals gewoonlijk wordt het, maar heel gedeeltelijk nieuwe, bestuur geïnstalleerd: Martien als voorzitter, Jaap S. als vice voorzitter en Axel en Harm bleven secretaris respectievelijk penningmeester terwijl Maurits als “past” de continuïteit mede in stand hield. Rutger neemt, als

Harm door de ziekte van Christiaan even niet kan, zijn plek als penningmeester waar.

Een raar verhaal diende zich aan: Hens berichtte ons uit Curaçao dat het met oceaan(?)-zand gevulde zandbakje na 6 maanden eindelijk klaar was maar toen bleek de cheque-overhandiging onmogelijk want Cas Bruder Pius bleek te zijn gesloten.... De Kiwanis Club Curaçao zat gelukkig nog op onze donatie en die zal dus wel een andere goede bestemming krijgen. Een en ander leidde wel tot de opmerking dat we ons beter moeten afvragen of niet meer onderzoek naar een aspirant-doel moet worden gedaan.

Maar ook waren er goede berichten want er werd op 18 november gediscussieerd over wat uitgangspunten voor Art Laren zoals uniforme uitstraling, een bepaald thema (bijvoorbeeld: landscape), niet vechten tegen Art Amsterdam of Tefaf, want wij hebben ons eigen gezicht : een prachtige locatie en een goed doel en dat is voor de galeriehouders ook enorm attractie, toch geen entree, meer horecapunten, één ingang, en wel bij de Poffertjeskraam, geen catalogus, want volgens de galeries nauwelijks bijdragend aan de omzet.

Van Thed Bouwman kregen we een bericht over de situatie in Kenia en het kindertehuis daar. Politiek onrustig, maar de dormitories zijn klaar met voor ieder kind een eigen bed en een eigen opbergkist voor persoonlijk spulletjes en door het tehuis gekochte kleding (want vergeet niet: ze hebben helemaal niets als ze in het kindertehuis komen!) met toebehoren, inclusief sanitair. De farm echter is een uitdaging. Tot dan toe te weinig opbrengst om de kinders van eigen gekweekt voedsel toe voorzien, dus als verdienmodel nog helemaal niet bruikbaar. Daarom werd samenwerking gezocht met Daystar University in Nairobi en dat lijkt goed te verlopen. Wellicht dat ze toch nog een keer bij ons aankloppen.

En alweer kwam Sinterklaas de door zijn dichtpieten gewrochte poëmen voor te dragen. En Peter Pietersen, die kennelijk tot het begrijpelijke standpunt was gekomen dat zijn leven zonder onze club toch wel aan kwaliteit had ingeboet, kwam weer eens langs. Het komt niet vaak voor dat onze club bij een andere Kiwanis Club op bezoek gaat of een andere club bij ons komt, maar op 16 december kwamen enkele leden van Kc Huizen bij ons op bezoek: de club telt onder haar 11 leden 2 dames-leden, organiseert het South Sea Jazz Festival, bakt olieballen voor bejaardentehuizen, nodigt kinders van Sherpa uit voor een bezoek aan Oud-Valkeveen en pakt kerstpakketten in waartegenover zij er zelf 100 mogen houden ter uitreiking aan arme gezinnen. Zowel hun als onze club lijden aan leden-verlies, zou meer samenwerken iets zijn? Op diezelfde vergadering wordt een complete visie verandering met betrekking tot de organisatie van Art Laren te tafel gebracht. Die verandering betreft andere tenten, een andere terreininrichting, veel landelijke publiciteit en marketing campagne (kosten begroot op € 220.000! waartoe iedere galeriehouder € 450. moet bijdragen). “We zullen zien...”

Op 6 januari 2010 vierden we het nieuwe kalenderjaar op het bedrijf (AKB Bert Muller B.V.) van Jos en Irma den Hengst in Zeist. Een heerlijk warm buffet, een gloedvolle nieuwjaars-speech van Martien en de installatie van Jaap Peerenboom en (voor de tweede maal:) Peter Pietersen maakten er een prachtige avond van. Groot voordeel van de herintreding van Peter was dat we ook Paula weer zagen.

20 Januari stond in het teken van de goede doelen voor Art Laren, en de nieuwe aanpak van Art Laren 2010. Hoewel Mathunka Centre in Malawi ons ooit bedankte voor onze bijdrage van maar liefst € 30.000 en wat ze er mee gedaan hadden, hebben we nadien niets meer van ze gehoord. Een aanvraag van de Port Reitzschool om in Mombassa een school voor gehandicapte kinderen te realiseren kon op meer sympathie rekenen, evenals een bijdrage aan het project in Nairobi voor het realiseren van wat "green-houses". Diederik bepleitte een bijdrage aan het conservatorium om zo jong talent een podium te kunnen geven. Dat zou gratis tijdens Art Laren kunnen waartegenover dan een gift ten behoeve van nieuwe instrumenten zou kunnen staan. Daar moesten we nu snel een keus uit maken. Vervolgens presenteerde Eric Hermida zijn masterplan voor Art Laren: een selectie commissie, wijziging huisstijl, Ron Blauw voor de catering, 3000 goodie bags met een waarde van enkele tientjes voor € 10. verkopen, een landschapstijl gebaseerd op Laren en dus alle hekken behangen met schapenwol, nog steeds geen entreegeld. Voor de sponsors worden verschillende "pakketten" bedacht, € 1.250, € 3.200 of € 21.000. Jos wordt presitaris.



Om even bij te komen van deze enerverende avond gingen we, samen met enkele leden van Kc Hilversum-Baarn en onze partners en/of kinderen de zaterdag er na weer snoeien, trekken, zagen op de Postiljonheide. Tijdens de lunch werd een cheque van € 2.500 aangeboden aan de speeltuinvereniging "Ons Genoegen" die ons altijd zo gastvrij ontvangt als bijdrage aan de vernieuwing van een aantal speeltoestellen.

Op de vergadering van 17 februari komt weer eens wat nieuws op de proppen: koken voor daklozen in Amsterdam, een project waar Jos zich al heel lang mee bezig houdt. Het wordt geen club-activiteit maar die leden die koken leuk vinden (en dat zijn er best nogal wat) kunnen daar aan de slag.

13 maart de een en twintigste Gooise Karavaan. Er rijden maar liefst 78 vrachtwagens mee. Aan de Amerpoort was gevraagd om ook een reservelijst van bewoners te maken om "leegstand" zoals afgelopen jaar, te voorkomen. Nu geen pannenkoeken uit Oud Valkeveen (want die zijn met vakantie...!) maar Jaap Peereboom wist 350 diepvries-pannenkoeken te regelen die echter wel moesten worden opgewarmd in een steamer van Coronel. Het tevoren organiseren van een cursus Pannenkoeken ontdooien bleek niet nodig, want op het laatst werden ze gebakken bij Coronel zelf. Natuurlijk was de dag weer een succes en bleek de sponsoring net genoeg om de kosten te dekken. Het aantal vrachtwagens was, volgens verzuchting van Co van Brakel, echt veel te veel, want door de motoragenten niet te passeren, 75 is echt (!) het maximum.

Hoewel we Kees Huis in't Veld al een tijdje niet hadden gezien vanwege een enorme opleving van opdrachten voor het restaureren van antieke auto's nam hij het besluit om zijn bezoeken aan- en activiteiten in de club on hold te zetten.

Het bedrijfsbezoek werd op 14 april gebracht aan Beeld en Geluid in Hilversum. Een rondleiding door dit zowel van buiten als van binnen markante gebouw gold de afdeling experience, natuurlijk de afdeling met allerlei voor de wat ouderen onder ons zeer herkenbare objecten (Pipo's pak, en Mijnheer De Uil) en een zgn. docentenrondleiding. Uiterst interessant, gezellig en goed verzorgd. Daarna de borrel en het diner in Bistro Robert aan de Bussumergrintweg in Hilversum.

Op 19 mei kwamen Kiki Roest, Willem Zweers en Wendy en Alexandra hun Port-Reitzschool aanvraag toelichten. Het gaat om een school voor ruim 200 gehandicapte kinderen. Er zijn onvoldoende sanitaire voorzieningen, slechte drinkwater voorzieningen (wel kranen maar geen waterleidingen naar de kranen toe...) en er is behoefte aan een goede muur om het complex zowel om diefstal te voorkomen maar ook ter vermijding dat meisje worden misbruikt. € 15.000 zou een goede mogelijkheid bieden die noden op te lossen.

16 Tot en met 19 juni 2010 Art Laren, 28 paviljoens verhuurd, 24 galeries. Het begon de donderdag met het verspreiden van de houtsnippers, een altijd weer inspannend werkje dat veel harken vergt. In de dagen ervoor had René bij een heleboel instanties ruwe schapenwol geregeld en met behulp van zijn kantoorgenote Wendy Mijnheer werden die, stevig meurend (die wol dan!) over de bovenrand van de hekken gedrapeerd. De VIP-avond met champagne en heerlijke (maar wel weinig!) hapjes van Ron Blaauw was geslaagd. Ook de veiling liep gesmeerd. Harm hield weer een enquête onder bezoekers over hun bevindingen. Wendy kwam namens Port Reitzschool in haar rolstoel een praatje houden op het podium. De muziek werd verzorgd door het Conservatorium in Utrecht op een overdekt podium midden op het terrein waar de fraaie vleugel van Rutgers kantoor een grote rol speelde. Er was trouwens nog een podium om zo de verplaatsing van de bezoekers te bevorderen. De vraag was wel of dat ook werkte, de evaluatie zou dat uitwijzen.

Er werden maar liefst 1.100 goody bags met onder meer twee flessen wijn verkocht, een groot succes. Helaas was het bij de kopers niet altijd duidelijk dat zij hiermee een goed doel steunden. Een eerste financieel inzicht leidde tot de opmerking dat we volgend jaar wel wat aan kostenreducering moesten doen en de Larense Middenstand moeten promoten. Tevens werd opgemerkt dat wij niet sterk zijn in het verkopen van dure VIP-kaarten en dat de balans tussen kosten en opbrengsten volstrekt ontbrak. De burgemeester Elbert Roest liet zich vaak zien. Bij de evaluatie bleek dat men de horeca "belachelijk duur" vond, de samenwerking met Mark Vaneker voor de PR € 32.000 had gekost, de VIP-avond maar matig geslaagd en dat het geheel niet kostendekkend was. De netto opbrengst leek aanvankelijk de € 5.000 nauwelijks te overschrijden en dus was het de vraag of we Art Laren niet moesten "terugpakken", zonder teveel zijwegen die teveel geld kostten. Gelukkig bleek het resultaat later mee te vallen: uitgaven maar liefst € 121.889,73 en inkomsten € 137.169 (waarin begrepen € 15.085 uit een veiling) en dus € 15.279,27. De muziek werd als goed bevonden, de "infrastructuur" ook, maar over de tentoongestelde kunst was de stemming niet best. Kortom: zó niet nog een keer! Maar voor de enorme inspanningen van Jos niets dan lof..

Op 26 juni, weer het Captainsdiner bij Piet-Hein en Ellen Nierman om te vieren dat we elkaar twee maanden niet hoefden te zien, nu met wat minder deelnemers vanwege vakanties en zo, maar daarom niet minder gezellig en lekker. En dat gold ook de zomerreces-borrel bij Martien en Veronica op 25 augustus om te vieren dat we elkaar weer mochten zien.

Op 1 september kwam het bericht dat Kees Huis in't Veld zegt definitief zijn lidmaatschap op. Zijn Anne zullen we dus ook moeten missen op de bos en hakdag.