



Kiwaniis®

LAREN

Geschiedenis 2010 – 2011 & 2012- 2015

Meijer & Smuling

Auteur
Ontwerp & redactie
© rené meijer
ISBN

René Meijer
Jaap Smuling



978-90-011-0001-9

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever(s) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan

Inhoudsopgave

2010 - 2011.....	2
Ontbrekende notulen 2011 - 2012	4
2012 - 2013.....	6
2013 - 2014.....	10
2014 - 2015.....	15



Geschiedenis

Deel 26: 2010 - 2011

2010 – 2011

De ladiesnight begon als een ladies afternoon in het Pinetum Blijdenstein in Hilversum waar we een uitgebreide rondleiding kregen door deze tuin vol met allerlei soorten coniferen waaronder enige zeer bijzondere. Ondanks de uitnodiging die erg duidelijk was had niet iedereen door dat je in de verre omgeving niet gratis kon parkeren hetgeen resulteerde in wat briefjes tussen de ruitenwissers met een uitnodiging de Nederlandse Staat te sponsoren. Het diner vond plaats in Restaurant Puur Smaeck aan de Kampstraat in Hilversum. Tijdens het diner werd Willem van der Made geïnstalleerd als lid en het nieuwe bestuur voorgesteld. Het financieel verslag van de Kiwanisclub toonde een exploitatieverlies van € 487, maar door de aflossing van een oude schuld bleek de Club een negatief saldo van € 678 te hebben.

De eerste echte vergadering onder leiding van Jaap Smuling kende een domper: Piet Hein, een van de leden van het eerste uur, zei met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap op. Reden was een verschil van inzicht omtrent het functioneren tussen de Stichting Art Laren en die van het bestuur van Kiwanis Club Laren. Deze opzegging treft ieder en moet even bezinken, maar het gemis wordt nu al gevoeld. Daartegenover staat dat Toby Nieman werd geïnstalleerd. Met betrekking tot de verhouding Club en Stichting Art Laren werd door Diederik een beleidsnotitie geschreven. De opzet van de Stichting was oorspronkelijk dat de Club het beleid bepaalt en de Stichting uitvoert en de toenemende financiële risico's draagt. Diederik acht dit echter gevaarlijk omdat dan op grond van het juridische begrip "vereenzelviging" met de Club ook de Club de risico's zou kunnen gaan dragen hetgeen niet de bedoeling is. Met andere woorden: de Stichting voert nu ook het beleid maar moet wel heel goed luisteren naar wat de Club wil: de commissies binnen de Club bepalen wat er gebeurt en de Stichting zal dus voornamelijk een coördinerende rol spelen. Het is ook de Club die het recht heeft de bestuursleden te benoemen of te ontslaan. Goed nieuws was ook dat per saldo er toch een positief saldo was bereikt op Art Laren waarvan € 10.000 naar het project in Mombassa en € 5.000 naar het Conservatorium wordt afgedragen.

Op 3 november liet Klaas Wierks weten niet langer lid te kunnen zijn, maar hoopte op een later tijdstip weer aan te kunnen sluiten. Voorts krijgen we een nieuwsbrief van de Stichting Steunfonds Kindercentrum Nairobi ter gelegenheid van het vertrek van Thed Bouwman. Haar, en ook ons, project blijkt nu een volwaardig, door de Kenyaanse overheid erkend, Kindercentrum te zijn geworden voor circa 700 kinderen. Het centrum blijkt ook onder nu Kenyaanse leiding zeer goed te functioneren. Er wordt besloten het Kiwanis Lustrum project met € 2.500 te steunen, maar wat dat was heb ik niet uit de notulen kunnen lezen... En gelukkig heeft een goed gesprek tussen het bestuur en Piet-Hein plaatse gevonden. Op 1 december kwam Sint ons weer verrassen met fraaie gedichten met haarscherpe beschrijvingen en wijze opmerkingen. Ook wordt druk gedelibereerd over de toekomstige Art Laren en de Gooise Karavaan waarvoor de voorbereidingen in volle gang blijken te zijn hetgeen allemaal in aanwezigheid van de Oud-Roesters Jan Bartelse en Bert Klees plaatsvond. Zij constateerden tevreden dat het een feest was er weer even bij te zijn omringd door veel warmte en hartelijkheid. Op 11 december zouden een aantal leden met het zeilschip de Black Watch een tochtje over de zee maken, maar dat moest worden uitgesteld tot een nader te bepalen datum omdat het schip vertraging opliep in Southampton.

De volgende vergadering was het volle bak: Alexandra Hermens, Kiki de Jong, Wendy Baardman en Willem Zweers van de Stichting Vrienden van Port Reitz kwamen de cheque van € 10.000 in ontvangst nemen en Willem (Z) werd meteen als lid geïnstalleerd. De notulen reppen over het feit dat Rutger niet goed kan rekenen omdat hij poneerde dat één Euro in Kenya tien Euro was, maar we snapten wel wat hij bedoelde. Het geld zal worden gebruikt om een muur rond het complex te bouwen, hard nodig om de veiligheid van de kinderen te garanderen.

Met betrekking tot Art Laren wordt overwogen weer goody-bags te verkopen, want die hebben de vorige editie met 1500 stuks een behoorlijk cash-flow gegenereerd. En met deze enthousiaste avond werd het kalenderjaar afgesloten.



Het nieuwe jaar werd op 12 januari 2011 ingeluid met de Nieuwjaarsborrel in het kantoor van Meeuwsen Ten Hoopen (voor ons gewoon: van Rutger) met die prachtige Watertoren die later zou worden omgedoopt tot de Wijntoren. Bubbels, een warm buffet en een heleboel gezelligheid werden ons deel. Er stond zelfs een vleugel zodat René nog even kon oefenen.

Ontbrekende notulen 2011 - 2012

Helaas mankeren nu bijna 2 jaar aan notulen, maar uit diverse stukken kon toch het volgende worden opgemaakt:

22 januari 2011 Bos en Hakdag

12 maart Gooise Karavaan



Op 26 maart werd er, onder leiding van Jos den Hengst, gekookt voor daklozen.

16 t/m 19 juni Art Laren. Op de 16e juni werd voor een select VIP-gezelschap de zestiende editie van Art Laren geopend met een optreden van Laura Fygi en lekkere hapjes en drankjes verzorgd door Zuiderhoudt. Tevoren waren de paden weer bestrooid met een stevige laag houtsnippers. Tijdens de Vip-avond hield Wendy een gloedvol toespraakje over hét doel dit jaar: de Port Reitzschool in Mombassa. Er was muziek en er werd een loterij gehouden waarbij burgemeester Elbert Roest en notaris René Meyer de trekking verrichtten, 's Nachts (dat wil zeggen van 23.00 uur tot 08.00 uur) werd de bewaking weer uitgevoerd door Gooiland beveiliging. Ook nu moesten er weer tassen met flessen wijn worden gevuld en verkocht. Er namen 22 galeries aan deel. De muziek werd die drie dagen verzorgd door het Utrechts Conservatorium.

2 juli Captainsdiner

?? installatie Jan Bastiani als lid

?? installatie Jaap Peerenboom als lid

?? augustus 2011: enkelen van onze leden gingen met het bestuur van de Stichting Poolse Weeskinderen Naarden mee naar Polen. Zij zagen daar de noden van de twee kindertehuizen waaronder een jongen die op zijn jonge leeftijd al bijna blind was. Er werd voor hem een second opinion aangevraagd door een Nederlandse oogarts maar die was onder de indruk van de kunde van zijn Poolse collega's. Het was een leerzaam bezoek dat werd afgesloten met twee daags bezoek aan een snoeiheet Krakau.

?? Maurits beëindigt zijn lidmaatschap omdat hij en zijn eega elkaar ook nog wel eens wilden treffen en door hun vele activiteiten het daar te weinig van kwam.



Geschiedenis

Deel 28: 2012 - 2013

2012 – 2013

De Ladiesnight, Nieuwjaarsbijeenkomst, Gooise Karavaan, bedrijfsbezoek, Art Laren en nog veel meer gingen gewoon door maar hoe? De notulen beginnen weer in november 2012.

8 juni overlijdt Marcel ten Kroode, onze makelaar en kakelaar, geboren Larinees en (toch?) groot tegenstander van het opnemen van vrouwen in de club. Sint had hem daar diverse malen op aangesproken. Hij sukkelde al een hele tijd met zijn gezondheid maar bleef heel erg verweven met onze club. Bij zijn uitvaart vanuit de Sint Jansbasiliek was dan ook bijna heel de club aanwezig.

3 En 4 november 2012 ladiesnight, tevens viering van het vijfde lustrum. Door een wat aparte samenloop van omstandigheden zat de ene helft van de club in Mombassa om door Rutger en Andries een gedenksteen te laten metselen in de door ons betaalde muur van circa één kilometer rond de Port Reitzschool in Mombassa. Grote hitte en zang en dans door de kinderen viel hen ten deel. Sommigen voelden de roeping de Kilimanjaro te beklimmen. Dat waren de doeners.

Er waren ook vierders: de andere helft van de club die was afgereisd naar Texel om te genieten van mooie kamers in de Koog bij een broer van Harm. Zij maakten zaterdag een fraaie fietstocht in een beginnende regenbui die, na een wiebelig bezoek aan de uitkijktoren bij Fonteinsnol (geschikt voor 12 personen en we waren er met dik 20..., en dan nog met een Texels bittertje), tijdens de poffertjes in Den Burg ontaardde in een stortbui. Als verzopen katten kwamen we per fiets aan bij de bierbrouwerij in Oudeschild waar we heel snel droog stoomden tot vermaak van de andere bezoekers. Daarna terug fietsen, heel koud maar gelukkig deden de douches op de kamers het goed zodat we 's avonds konden genieten van een prima diner, gelardeerd met een diapresentatie en een terugblik op de afgelopen 25



jaar door René. Tijdens die voordracht memoreerde hij dat we in die 25 jaar zo'n kleine € 600.000 aan goede doelen hebben kunnen uitkeren. Volstrekt uniek was dat een aspirantlid, Leen van der Pols met zijn Lieneke, al van de partij was. Zondag een mooie excursie naar de Slufter en toen weer naar huis. Voor de doeners en de vierders was het een heerlijk weekend.

In deze geschiedenis werd en wordt niet stilgestaan bij de inhoud van de vele lezingen die bij ons werden gehouden maar een uitzondering maak ik voor die op 7 november door Shahram Fazili met een analyse van onze club, hoe gaan we met elkaar om ("de persoonlijke contacten explicieter inrichten zodat verdere persoonlijk verdieping en bespreking mogelijk is"), het evenwicht tussen doen en gezelligheid ("frequentie van vergaderingen waarin de inhoudelijke projecten centraal staan, verminderen om zo sleetsheid en weinig te meden hebben over de voortgang tegen te gaan,.) de constatering dat tijdens de inhoudelijke besprekingen over projecten wat meer professionele vragen moeten worden gesteld. Hij zag als ideaal circa 30 leden "maar houdt het nog klein en overzichtelijk voor de gewenste persoonlijke contacten en diepgang, en dat maakt het ook gemakkelijker om projecten aan mensen toe te delen". Hij sloot af met de mededeling dat hij onze club op de tweede landelijke plaats heeft gezet van alle door hem bezochte serviceclubs!

Het eerste echte project dit verenigingsjaar was de wijnactie in samenwerking met de Kiwanis Club Hilversum-Baarn op 10 november. Behalve wijn konden er ook chocoladeletters worden besteld. Het werd, wellicht ook door de heerlijke wijnen, een heel geanimeerde middag in Restaurant Greenfield's in Baarn, de vaste vergaderplaats van Kc Hilversum-Baarn. Het bracht € 1.818 op voor onze kas en dat bedrag werd tijdens de Kerstmarkt op 14, 15 en 16 december nog eens met € 1.224 verhoogd met de verkoop van Droste chocolade letters.

Omdat Leen van de Pols op Texel al had kunnen ruiken aan de bijzondere sfeer in onze club en de saamhorigheid van het verzopen zijn ook had geproefd zei hij op 21 november "ja" op de vraag of hij nu echt lid wilde worden. En Sint kwam ons weer verrassen met een aantal fraaie op diverse leden toegesneden poëmen. Sint had een zwarte Piet meegebracht die op naaldhakken bleek te lopen. Omdat Diederik zich een ondeugende opmerking permitteerde werd hij op het strafbankje gezet om daar een strafsermoen te ondergaan. Na het vertrek van Sint en Piet schoven even later Wendy Mijnheer en ene Peter Koehorst aan terwijl in de afgelopen jaren dat vaak ene Jelle Hoogland was. Dat Peter niet dezelfde was als de net vertrokken Sinterklaas bleek uit het feit Peter nog nooit van Kiwanis had gehoord terwijl Sint ons al jaren bezocht. Dat gaf te denken... Ook blijkt een KYP te zijn opgericht, in gewoon Nederlands: Kiwanis Young Professionals. Ze worden door een aantal leden van onze club begeleid. Onder leiding van Harm is een inzamelingsactie van oude mobieltjes gestart. Die dingen hebben onderdelen van kostbare metalen en dat geeft bij recycling geld op. En ook wordt er door enkelen onzer met Jos weer meegekookt voor daklozen in Amsterdam.

En zo vergeleed het oude, en startte het nieuwe jaar: alweer 2013. Dat werd ingeluid op 9 januari met de nieuwjaarsbijeenkomst, weer in de watertoren van Rutger. En zoals gebruikelijk was het gezellig, lekker en feestelijk. Dat feestelijke gold niet voor de Kc Huizen die na wat schermutselingen nog maar 5 leden telt. Met name Peter als L-G en Martien proberen de club weer op de rails te krijgen, maar toen er na enkele maanden nog maar 4 leden overgebleven waren hief de club zich op en gingen de overblijvers naar de club Naarden

Op 19 januari zou de Bos en Hakdag worden gehouden maar door de hevige sneeuwval en stevige vorst vond het GNR het niet verantwoord dit evenement door te laten gaan. Later werd deze activiteit verschoven naar 6 april, de Kiwanis Doe Dag. Op die dag zouden ook leden van Kc Amsterdam en Kc Hilversum-Baarn zich met tang en zaag op de Postiljonheide storten.

9 maart weer een nieuwe Gooise Karavaan, de vier en twintigste, deze keer met een heuse hoofdsponsor: er is voor € 3.000 aan geld en voor € 1.500 in natura bijeengebracht hetgeen een netto resultaat voor de kas opleverde van € 1.925. Er deden 63 vrachtwagens aan mee, begeleid door twaalf motor-agenten en nog een veegwagen. De politie was heel positief met een persoonlijk commitment van de politiechef. Het succes van deze weer feestelijke dag was wellicht te danken aan een korte, maar heel intensieve voorbereidingstijd. Opvallend was dat werd afgevraagd of we na die jaren samenwerking met de Amerpoort niet eens naar een andere "Cliënt" zouden moeten gaan kijken. Op 6 april was er de Bos en Hakdag, deze keer op "het Heitje", het laatste stukje hei dat na de aanleg van het Spanderswoud tussen Hilversum en Bussum na de Eerste Wereldoorlog nog over was. Lunch en na-zit in de infoschuur. Jammer was dat er op het laatst heel veel afzeggingen kwamen.

10 april Wijnproeverij in het Hilton Hotel in Soesterberg met aansluitend een Wijn-Spijsdiner, wederom in goede samenwerking met Kc Hilversum-Baarn Er bleek later voor € 15.000 aan wijnen te zijn gekocht en betaald waarvan voor zowel onze club als Hilversum-Baarn € 2.515 aan de kas ten goede kwam. Een wat ongebruikelijker bedrijf is het runnen van een museum, maar over de problematiek die daar bij een rol speelt werden helaas een bedroevend aantal leden op 17 april bij het Aboriginal Art Museum in Utrecht geïnformeerd. Dit Museum beheerde een voor de meesten van ons volstrekt onbekende verzameling van kunst van de Aboriginals, de oudste en thans nog steeds achtergestelde bewoners van Australië. Dit interessante bezoek, met twee werkelijk uitmuntende gidsen, werd afgesloten met een diner in het Italiaans Restaurant La Cantita di David. In mei vergezelden enkele leden het bestuur van de Stichting Poolse Weeskinderen Naarden op hun bezoek aan de twee kindertehuizen in Polen om eens te zien waar Kiwanisgeld aan besteed werd. Het was een gezellige en leerzame reis.



14 t/16 Juni de dertiende editie van Art Laren. Er zijn 19 galeries aangemeld. Op de vrijdagavond vond een besloten opening plaats in Mauve waar overigens maar drie galeries aan deelnamen.. Cateraars waren Pandelaar en Chef's, maar die moesten later constateren dat ze een groot verlies hadden geleden. Over het peil van de catering was echter niets aan te merken. O&K bemiddelde bij de keuze van de galeries maar de evaluatie zou uitwijzen dat er nauwelijks sprake was van toegevoegde waarde. De muziek werd weer verzorgd door het Utrechts Conservatorium met als aantekening dat sommigen het geluid te

hard vonden en anderen juist niet.... In plaats van wijn werd nu chocolade verkocht omdat daar door ons bekende contacten een hogere winstmarge op zat. Ondanks de recessie was het toch weer een prachtig project. Klein dieptepuntje: er was wat met een krat bij de poffertjeskraam gebeurd, maar wat dat was vermeldden de notulen niet. De sponsoring bedroeg maar liefst € 1.000, maar de opbrengst bleek toch op ruim € 26.600 uit te komen (exclusief de verdubbelaar van Wilde Ganzen). Goede doel was wederom de Port Reitzschool en wel ten behoeve van nieuwe daken op twee van de gebouwen. De opbrengst bleek later goed voor een cheque van € 28.000 waardoor, verhoogd met een bijdrage van Wilde Ganzen de daken konden worden vernieuwd. Dat laatste bedrag was wat aan de hoge kant zodat nog wat kon worden overgemaakt aan de Stichting Fundraising En passant droegen we ook nog € 7.500 bij aan het mondiale project Tetanus de Wereld uit. De laatste vergadering voor het zomerreces werd gehouden in Restaurant Della Donna in Muiden waar Art Laren druk werd geëvalueerd met heel waardevolle opmerkingen en suggesties.

Nog even het, ondanks het koude weer, door de kookkunst van Harry en de gastvrijheid van Toby en Lisette zeer geslaagde captainsdiner bij laatstgenoemden waarna de vakantie kon beginnen.



Geschiedenis

Deel 29: 2013 - 2014

2013 – 2014

2 Oktober 2013 vond de Ladiesnight plaats met een première van de natuurfilm de Nieuwe Wildernis in het filmhuis in Bussum met aansluitend het diner in het aanpalende Restaurant Archibald waar het behoorlijk rumoerig was. Peter droeg zijn L-G versierselen over aan Martien en zo bleven we niet verstoken van bobo's in de club.

Uit het financieel jaarverslag bleek dat we aan het lustrum € 8.755 hadden betaald en over het verenigingsjaar € 1.100 hadden overgehouden waarmee ons kapitaal steeg tot € 2.372.



Inmiddels werd Leen ook nog als wethouder in Laren benoemd zodat we wat sneller op de hoogte konden komen van de verwickelingen rond de Brink en het voortzetten van Art Laren. Tijdens de vergadering van 6 november werd het Goede Doelen beleid nog eens goed doorgenomen aan de hand van de notities uit november 2005 en 17 januari 2007: de Kiwanis Club komt met voorstellen en die worden aan de hand van 6 criteria door de club-commissie Goede Doelen beoordeeld waarna de club besluit en de Stichting Fundraising uit voert. Op dat moment had de Stichting Fundraising nog € 7.500 in kas de Stichting Art Laren € 26.000

9 november wijnproeverij in Greenfield's voorafgegaan door een Wijn-spijsdiner op 30 oktober, eveneens in Greenfield's. Dat wijn-spijsdiner was een prachtidee: het proeven van 6 verschillende wijnen waarbij de wijncommissie in samenwerking met de kok van Greenfields bijpassende gerechten had klaargemaakt en waarover Jan Bastiani een goede uitleg gaf. De netto opbrengst bedroeg voor onze club € 2.400. Sinterklaas bezocht op 4 december onze club, vergezeld van maar liefst twee Zwarte Pieten. Sint gaf diverse leden een grote pluim terwijl de Pieten ons van Negerzoenen en strooisels voorzagen. Na de vergadering schoven Peter Koehorst, Wendy Mijnheer en Sjors van der Meer aan als gast....

Na al die wijn in november werd het tijd voor chocolade: op 13, 14 en 15 december stonden we op de Kerstmarkt op de Brink blikken met ieder 4 rollen Droste-chocolade te verkopen voor € 5 per doos. Er werden maar liefst 520 blikken verkocht hetgeen een netto opbrengst opleverde van € 2.451. Wel werd een eindverantwoordelijke gemist, iemand die beschikte over een draaiboekje. Nu sprong Peter in, maar dat had tevoren beter gemoeten.



En al snel werd het weer Nieuwjaar en dus een Nieuwjaarsbijeenkomst, dit jaar op 8 januari bij Axel en Wilma. Tja, wat saai: alweer fantastisch, ook al doordat vanuit de huiskamer de kookactiviteiten in de zeer ruim bemeten keuken op de voet konden gevolgd. Inspirerend, lekker, gezellig En die vreugde werd nog verhoogd doordat Rutger bekend maakte dat al onze activiteiten in 2013 een netto opbrengst genereerde van € 38.358 waar nog een bijdrage van Wilde Ganzen overheen kwam van € 14.958!

Waar eerst Peter Pietersen (na , lang geleden: Bas van Binsbergen) het Luitenant-Gouverneurschap bekleedde, en daarna Martien van de Meer, werd Peter nu voorgedragen als Gouverneur, en dat werd hij dus ook. Dat zou wel inhouden dat wij in september 2016 het landelijk congres zouden moeten organiseren, maar ja, wat kan onze club nou eigenlijk niet (buiten sponsors werven?). Voorts blijkt er in de pot voor kleine goede doelen nu € 10.000 te zitten aan te vullen uit de verkoop van wijn, chocolade en een positie resultaat van de Gooise Karavaan. Bijna de hele club was op 29 januari aanwezig bij het afscheid in de Grote Kerk van Naarden van René als notaris waar hij ook werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

18 januari 2014 Bos en Hakdag op de Limitische Heide in Bussum, tegenover de Watertoren van Rutger waar zowel de ontvangst als de lunch en de nazit waren verzorgd. Er werd stevig getrokken, maar ook wat zwaarder werk verricht zoals zagen. Sommige leden moesten zelfs door het GNR wat worden geremd in hun enthousiasme. Zoals gebruikelijk was er ook weer versterking van Kc Hilversum -Baarn, maar even gebruikelijk was dat Kc Naarden nooit acte de présence geeft, zelfs geen nee-bericht.

Tot verbazing van de schrijver dezès blijkt op 19 februari 2014 Kc Huizen toch nog te bestaan en zelfs te zijn gegroeid naar 10 leden. Harm's zoon Christiaan vond het stoer dat hij iemand kende die een eigen watertoren had....



8 maart 2014 de vijftiende Gooise Karavaan. Er deden 65 vrachtwagens aan mee, de gebruikelijk 12 motoragenten onder leiding van Co van Brakel, en de medische- en veegploeg. Opvallend was het enorme enthousiasme bij Coronel die zelfs het idee had mee te rijden met zijn Dakar-rally Car. Dat werd niet bewaarheid maar Tim Coronel gaf wel acte de présence tijdens de lunch en dat werd enorm gewaardeerd! De verzorging van de enorme hoop pannenkoeken liep

voortreffelijk, en dat gold zoals eigenlijk altijd voor alles. Ter gelegenheid van dit vijfde lustrum en ter ere van Marcel werd door Truus ten Kroode de "Marcel ten Kroode Award" uitgereikt aan die chauffeurs die al 25 jaar meededen. Burgemeester Mark Roëll van Baarn was bij het eindfeest dat werd opgeluisterd door de Kiwansi-Jazzband met onder meer Martien die de trompet bespeelde. Er was voor ruim € 4.000 aan sponsorgeld binnen gekomen maar de kosten waren ook wat hoger omdat deze 25e keer wat extra feestelijk was: alle chauffeurs krijgen een tas, een petje, een trui en een tegoedbon van Coronel. René keek in de club op 19 maart nog eens terug op 25 jaar Gooise Karavaan.

Op 19 maart blijkt dat de stekker uit de Young Professionals wordt getrokken. Teveel leden vroegen zich af wat ze nu zelf voor voordeel genoten van het lidmaatschap en waren dus nog niet toe aan het denken aan anderen. Voorts was er weinig communicatie en chemie, zulks in tegenstelling tot de bijna 65 andere Young-Professional-clubs in ons land. Jammer, vooral Peter en Martien die er veel werk en enthousiasme in gestoken hadden.

Ja, maar ook onze club kon nog wel wat nieuwe leden gebruiken. Daarom werden in het kader van Kiwanis-doe-dag op 5 april op het Plein 1940-1945 auto's gewassen maar vooral ook uitgelegd wat Kiwanis is, waar ze voor staat en wat ze doet. De zon scheen, het zeepsop was van goede kwaliteit maar het aantal personen dat geïnteresseerd was in Kiwanis viel danig tegen. Drie man wilden kennis komen maken maar daar bleek er maar één van lid te zullen worden.

Het bedrijfsbezoek gold op 16 april het bezoekerscentrum van de Oostvaarders Plassen. Na een boeiende presentatie over het ontstaan, het beheer en het natuurbeleid beklommen we de uitkijktoren dat een fantastisch uitzicht bood op dit uitgebreide terrein. Daarna volgde een korte wandeling en daarna een eenvoudig doch goed verzorgd diner in datzelfde bezoekerscentrum.

10 mei Wijnproeverij in de Watertoren voorafgegaan door het wijn-spijsdiner in Restaurant Greenfield's. Besloten was dat Kiwanis Club Hilversum-Baarn en Kiwanis Club Laren beurtelings een goed doel mochten benoemen en dat de hele opbrengst dan naar dat goede doel zou gaan. De netto opbrengst zou ditmaal ten goede komen van de Mentelity Foundation van Bibian Mentel. Bibian en haar echtgenoot kwamen "even" langs op de wijnproeverij maar bleven er drie uur, zeer onder de indruk van wat zich daar afspeelde. Door een succesvolle nabestellingsactie werd een totaal omzet van ruim € 25.000 gehaald. Het gevolg van deze wijn-actie was een cheque van € 7.000 die aan Bibian werd uitgereikt tijdens een divisie-vergadering met een wijnproeverij In Greenfield's op 29 oktober 2014.

Op 13, 14 en 15 juni weer Art Laren als een van de weinige manifestaties die nog op de Brink mogen plaatsvinden. Er heerste een heel goede sfeer, de opbouw en afbouw verliepen als een geoliede machine. In de aanloop bleek het moeilijk om galeries te werven, medio maart waren er nog maar 5 galeries, maar op 7 mei waren dat er ineens 21 dank zij een enorme belronde. Via Diederik waren er 1.000 zakjes elk gevuld met doosjes met Droste-flikken die voor € 1 werden ingekocht en voor € 5 werden verkocht goed voor een netto opbrengst van circa € 2.500. Wat niet was verkocht nam Droste terug. Het goede doel was alweer de Port Reitzschool en Wendy en Alexandra waren bijna full-time aanwezig. De muziek was wat naar de periferie verplaatst om tegemoet te komen aan die galeries die de muziek soms te hard vonden. De catering was ook weer in handen van Pandelaar & Chefs. Een enquête onder de galeries gaf aan dat ze de kwaliteit van de aangeboden kunst wel wat wisselend vonden maar in doorsnee positief waren.. De netto opbrengst bedroeg, mede door een anonieme sponsor van € 40.257, € 56.096 waar Wilde Ganzen nog eens € 34.060 boven op deed en de Stichting Art Laren uit de overtollige reserves ook nog eens € 6.491, in totaal dus maar liefst € 96.587!

Tijdens het Captainsdiner (met een Zweeds tintje) bij Harm en Joke op 21 juni werd Gerard van der Kroon als lid geïnstalleerd. Hij was de enige van de drie man die tijdens de Kiwanis Doe-dag langs kwamen om eens te kijken en ervaren wat Kiwanis nou allemaal deed die daadwerkelijk lid werd. Zoals gewoonlijk gezellig en lekker en nu ook prachtig weer.

Tijdens het zomerreces werden we verrast door de mededeling van Mauve dat ze ons niet meer konden faciliteren in "onze" eigen zaal omdat die ook een restaurantbestemming zou krijgen. Na wat zoeken viel de keus op het clubhuis van de Goyer Golf & Country Club in Eemnes.

27 augustus na-vakantieborrel bij Jaap en Marianne Peerenboom, ook weer met prachtig weer.

En dus werd er op 3 september voor het eerst vergaderd in onze nieuwe locatie tussen de golf-holes in. Een heerlijk plek maar we misten wel de gezelligheid om na het vergaderen nog even bij het Bonte Paard of Mauve na te borrelen. En daarbij: een Larense club in Eemnes.... Maar het eten en de sfeer werden enorm gewaardeerd. Tijdens die vergadering werd besloten dat er wel wat veel in de kas van de Stichting Fundraising zat en dus werd er besloten om € 1.000 aan de Stichting Poolse Weeskinderen voor de aanschaf van educatieve software en € 2.000 aan de Kiwanis Club Paramaribo Centrum (damesclub) voor hulp aan blinde kinderen over te maken.



Geschiedenis

Deel 30: 2014 - 2015

2014 – 2015

De Ladiesnight begon op 1 oktober met een ontvangst in het Grand Café Groeneveld waarna we een exclusieve rondleiding kregen in het Kasteel Groeneveld en de expositie De Vuurvogel bezochten. Daarna het diner in de Stal in de Lage Vuursche, natuurlijk weer in smoking en feestelijk en een goed verzorgd driegangen-diner waar zoals bijna traditioneel het nieuwe bestuur werd geïnstalleerd. Het financieel jaarverslag vermeldde dat we op die dag € 2.841 in de clubkas hadden. Harm werd dit jaar voorzitter.

Tijdens de eerste vergadering dit nieuwe verenigingsjaar liet Jan Eleveld, evenementenorganisator, zijn gedachten over Art Laren gaan. Een paar suggesties: toch het muziekpodium weer naar de horeca, een dixieland orkest dat zo nu en dan over het terrein loopt, een loterij van een kunstwerk, op zondagmiddag een high-tea-picknick meet dames in lange jurken en heren in zomers pak, meer zichtbaarheid voor Kiwanis, toegepaste kunst in de vorm van meubels, vermelding van het Goede doel. Het was een leerzame avond.

22 Oktober de zoveelste wijnproeverij, weer in Greenfield's, ook weer voorafgegaan door een wijn-spijsdiner in Greenfield's, ditmaal zonder partners vanwege ruimtegebrek. De opbrengst zou op voordracht van Hilversum-Baarn naar de Stichting Leergeld Hilversum gaan. De netto opbrengst was wat minder dan verwacht: € 20.000 waarvan 38% door Laren en 62% door Hilversum bijeen werd gekocht. Een wat scheve verhouding! Maar een week later zaten we weer in Greenfield's want toen organiseerde Laren de Divisievergadering met een mini-wijnproeverij en de cheque-uitreiking aan Bibian Mentel die uitgebreid liep te stralen en die ook TV Baarn graag te woord stond. Iman Koster, voorheen lid van Kiwanis Club Zaventem, wordt als lid van onze club geïnstalleerd.



Op 3 december heerste er opperste verwarring want er verschenen maar liefst twee Sinterklazen, natuurlijk een heel echte (alias oud-wethouder en agrariër in Naarden) en de ander liep, met een stem die op Jim leek, als hulp achter de echte om het grote boek te dragen waar uit later weer enkelen van ons berijmd werden.

Op 12, 13 en 14 december werd weer een Kerstmarkt gehouden. Wij hadden een eigen stand met fraaie posters vanwaar uit Drostechocolade en kerstblikken werden verkocht. De netto opbrengst zou circa € 1.500 bedragen

7 januari 2015 nieuwjaarsbijeenkomst in de Watertoren waar we een goed verzorgd Indisch buffet genoten. Op de vergadering van 5 februari werd besloten 4 maal € 2.500 bij te dragen aan het mondiale Stop Tetanus-project.

21 februari Bos en Hakdag. Vanuit het kantoor van het GNR gingen we met 20 mens het achter het kantoor gelegen heideveldje De Snip van schietdenetjes ontdoen. De lunch werd gehouden op het kantoor en tevens de naborrel.

En toen kwam op 4 maart de 500ste vergadering waar Michiel Vlam zijn Kiwanisspeldje kreeg opgeprikt. De zaal was feestelijk aangekleed en de maaltijd en de aangeboden feestdrink waren van nog feestelijker niveau dan anders, met dank aan de Goyer Golf & Countryclub.

Tot enige verbazing bleek het beleid dat de Kiwanis Clubs Hilversum-Baarn en Laren toch weer ieder een eigen project als goed doel zouden aandragen. Wat daarvoor de reden was staat nergens. Maar enige ergernis was er ook: Rutger was al een paar maanden bezig om het voor elkaar te brengen dat hij betalingen van de ABN-AMRO- rekening kon betalen, zonder resultaat. De bank stelde zich uitermate formeel op en verwerkte de gevraagde en dus ook meteen verstrekke informatie met een opperste traagheid.

67 Vrachtwagens namen op 14 maart deel aan de zes en twintigste Gooise Karavaan. Het liep gesmeerd, traditiegetrouw stonden veel mensen, waar onder wij natuurlijk, op het kruispunt bij Mauve in Laren de agenten en de vrachtwagens toe te zwaaien. Fantastisch! Ook het uit- en inladen bij Coronel, het uitserveren van de enorme berg pannenkoeken en ijsjes en het na-feestje met uitreiking van de plaquettes aan de chauffeurs die vijf jaar of een veelvoud daarvan mee reden liepen gesmeerd. Sponsors zouden goed zijn voor € 4.000 maar uiteindelijk bleek dat door wanbetalers maar € 2.000 te worden, de kosten bedroegen € 1.000 maar ieder kon weer op een prachtige dag terugkijken. Een minpuntje was dat er nogal wat particuliere auto's waren die zich in een gat tussen twee vrachtwagens wurmden dat ontstond door een oude vrachtwagen van de firma Dorrestein. Dat moet voortaan voorkomen worden.

15 april was het bedrijfsbezoek aan Neptune Marine Shipbuilding in Aalst gelegen aan de afgedamde Maas ietwat ten westen van Zaltbommel. Er worden daar prachtige jachten gebouwd en we konden uitgebreid kennis nemen van het hele productieproces. Beschenen door een overvloed aan zon maakten we ook een rondvaart met een prettig glas in de hand op een zichzelf oprichtend jacht, een ware belevenis (dat varen dan, want het was gelukkig niet nodig die zelfoprichtendheid te ervaren). Het diner werd genoten in de Gevangenpoort in het vestingstadje Woudrichem, ook al een bezoek waard. De ruimte in het restaurant was aan de kleine kant maar de kwaliteit van het diner maakte dat ruimschoots goed. Jammer was dat enken van ons in eindeloze files terecht waren gekomen en dus wat later konden aanschuiven.

En het kon niet op want op 2 mei waren we te gast bij een kunstverzamelaar die in zijn fraaie huis in een inpandig zwembad het water had vervangen door fraaie schilderijen, beelden en glaswerken. We kregen een uitleg over de opbouw van de werken en zagen zo de verandering in de kunststromingen van, pakweg, de laatste 150 jaar. Bijzonder was dat René op een schilderij uit circa 1880 de afgebeelde plek herkende en aan de hand van oude kaarten precies kon aangeven waar de schilder (Paul Gabriël) zijn schildersezal had neergezet.

Tijdens de vergadering van 6 mei werd besloten een donatie te doen van € 2.000 voor de herbouw van een schooltje in het door een zware aardbeving getroffen Nepal. En ja, ook landelijk laten we van ons horen want op 20 mei wordt Martien voorgedragen als Gouverneur-elect, ofwel de baas van Kiwanis Nederland.

25 mei was er weer een wijnproeverij in de Wijntoren, op 28 april voorafgegaan door een prachtig wijn-spijsdiner on Greenfields. De netto opbrengst voor onze club bedroeg € 6.500. Jaap Zweers vertelt dat hij voortaan de club niet meer zal bezoeken vanwege zijn verhuizing met zijn partner en de kinderen naar Maarssen.

Op 12,13 en14 juni werd Art Laren begunstigd door prachtig weer. Er deden 24 galeries aan mee. Begonnen werd met de eerste Gooise Haringparty met circa 250 betalende deelnemers die voor € 10 een schaalje haring konden kopen, inclusief drie andere hapjes en een welkomstdrankje. Ook zou blijken dat er nog circa 50 profiteerders binnendrongen die niet betaalden maar wel genoten! Ruime aandacht van de media waaronder een 20 minuten durende reportage van RTV waarin Marijke Helwegen en Bert Harenberg hun verhaal over Art Laren kwijt konden en 4.000 volgers op Twitter en Facebook. De sponsoring in geld bedroeg zoals gebruikelijk maar weinig (€ 3.100), maar er waren wel sponsors in natura: Van Paridon met de containers en vuilnisbakken en Boskoop met bamboe-versieringen. Reactie van de galeriehouders: “zo heerlijk relaxed”. Rutger berekende later dat door Art Laren en haar voorlopers inmiddels voor € 750.000 aan goede doelen kon worden gegeven waarmee we tot de drie koplopers op fundraising-gebied in Nederland behoorden. Ook nu kwam de opbrengst weer ten goede aan de Port Reitzschool, nu echt voor de laatste keer. De netto opbrengst van Art Laren bedroeg € 26.629, maar door toevoeging van opbrengsten van andere acties ten behoeve van dit doel en de bijdrage van Wilde Ganzen kon volgens het jaarverslag een bedrag van € 58.235 worden overgemaakt aan het Steunfonds Port Reitzschool.

Nu eens niet als begin van het Zomerreces maar als afsluiting vond het geweldige Captainsdiner plaats bij Willem en Liesbeth van der Made, prachtig weer, en natuurlijk weer lekker en gezellig. Maar op de eerste vergadering in september gaf Andries aan zijn lidmaatschap te beëindigen vanwege zijn activiteiten als raadslid. Daartegenover kregen Rutger en René een fraai speldje vanwege hun 30-jaar lidmaatschap. Op 9 september werd René in de val gelokt voor een vrijgezellen-etentje waarbij velen van de club aanzaten en op 11 september trad René met zijn Clarien in het huwelijk, opgeluisterd door bijna de hele club.